

juni 2018

Appèl



jaargang 53
nummer 9

Kerkgebouw

Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen
Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

NH kerk Kerkstraat 38 Geldermalsen

Appèl is het maandblad van de
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maande-
lijks met een gecombineerd nummer in juli/
augustus en december/januari en wordt
verspreid onder leden van de
Gereformeerde Kerk, haar gastleden en on-
der leden van interkerkelijke commissies.
Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige
bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden
aan het vervaardigen van het blad, te kun-
nen dekken.

Girorekening Appèl:

NL70 INGB 0000 9305 42

Appèl wordt uitgegeven door en onder ver-
antwoordelijkheid van de Kerkenraad van
de Gereformeerde Kerk Geldermalsen.

Er staat een link op de website om de digita-
le Appèl te downloaden



kopijadres, redactie/vormgeving, email-
verspreiding en aanmelden digitale versie

Hennie Scheele

06 4490 0335

appel.gereformeerd@gmail.com

secretariaat en aanmelden gedrukte versie

Jeanet Cornelisse

0345 57 5414

jeanet@corimdent.nl

Web-sites

Kerken

www.pkn geldermalsen.nl

Kinderen/Jongeren

www.jongpkn geldermalsen.nl

Facebook

pkn geldermalsen heeft ook een
Facebook pagina waar informatie
gedeeld kan worden.

Wegwijzer

www.pkn geldermalsen.nl

Emailadressen

Predikant

predikant.gereformeerd@gmail.com

Scriba

scriba.gereformeerd@gmail.com

Kerkenraad

kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Diaconie

diaconie.gereformeerd@gmail.com

ZWO

zwo.geldermalsen@gmail.com

Penningmeester

penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com

Jeugdwerker

jongerenwerker@jongpkn geldermalsen.nl

Website

website.gereformeerd@gmail.com

Appèl

appel.gereformeerd@gmail.com

Kerkelijk bureau

dickenkari.van.kranenburg@gmail.com

Koster

koster.gereformeerd@gmail.com

Uiterste inleverdatum kopij

(een na laatste donderdag van de maand)

Juli/ Aug	21-06-2018
September	23-08-2018
Oktober	20-09-2018
November	18-10-2018
Dec/Jan	22-11-2018

Appèl

Inhoudsopgave

4	Ter overweging
5	Wel en Wee in de gemeente Verjaardagen Gemeentenuws
6	Kerkdiensten rooster
7	Opstapdienst Jeugddienst
9	Verslag kerkenraadsvergadering 7 mei
10	Taizé viering Passage
11	ZWO - Kerk in Actie
12	Terugblik op ouderochtend
13	's HeerenLoo
14	Lees de Bijbel met elkaar
15	Belle Bijbel
16	Expositie en open kerken Culemborg
18	Leden van de kerkenraad
19	Adressen Collectebonnen Rekeningnummers
20	Bijbelleesrooster

Agenda

mei

29 Gemeenteavond

juni

3 Taizé dienst
3+10 expositie Culemborg
8-10 Cornerstone kamp
17 Jeugddienst
19 Slotmiddag Passage
25-30 Lees de bijbel helemaal

juli

8 Overstapdienst



Ter overweging

Wat doen wij met wat we hebben ontvangen?

Wie kent het gevoel niet: na een heerlijk ontspannen weekend moet je weer aan het werk. Het gewone leven roept weer, terug naar de orde van de dag. In de kerk maken we een enigszins vergelijkbare overgang. De vijftig dagen van Pasen tot Pinksteren werden gekleurd door de vreugde om Gods bevrijdende daden. Maar nu gaan we - na 'Trinitatis' - over tot gewone orde van de dag. In de kerk is dat zichtbaar door de groene kleur van het antependium. En daarmee verschuift de camera als het ware naar de mens. Het oecumenisch leesrooster stelt voor om in de komende weken één mens centraal te stellen: Job. We kennen hem nog in sommige uitdrukkingen: een 'Jobstijding' - een zeer slecht bericht, of 'zo arm als Job' - dan heb je echt helemaal niets meer. Maar het boek Job wordt maar zelden in de kerk gelezen. We zullen de komende weken - en ik hoop dat gastpredikanten dat óók doen - een aantal hoofdstukken uit dat bijzondere boek lezen.

Het is een boek met een grote intensiteit. Het lijden van Job is onpeilbaar diep. Al zijn kinderen sterven, hij raakt zijn hele bezit kwijt, en verliest tenslotte ook nog zijn eigen gezondheid. Maar wat het meest indruk maakt, en waar het boek de meeste hoofdstukken aan wijdt, is zijn eenzame strijd met een paar vrienden. Die vrienden proberen hem bladzijden lang te troosten, en ze doen echt hun best. En ze begrijpen dat Job's lijden onzegbaar groot is. Ze beginnen dan ook met zeven dagen lang naast Job te zitten en te zwijgen. Want eigenlijk zijn er geen woorden voor dit immens grote verdriet; dat voelen ze goed aan. Maar daarna gaan ze toch op Job inpraten. Onophoudelijk gaan ze door, met hún kijk op de zaak.

Maar er blijkt een groot verschil te zijn tussen Job en zijn vrienden. Zijn vrienden menen de oorzaak van deze rampen te kennen. Ze denken God te kennen en denken dat ze Hem kunnen narekenen: als dit jou overkomt móet je wel gezondigd hebben. Dus erken nou maar je zonden, maak het weer goed tussen God en jou. En dan zal Hij je vast wel weer gunstiger ge-

zind zijn en zal het je beter gaan. Maar Job weigert daarin mee te gaan. Hoe langer zijn vrienden op hem inpraten, hoe eenzamer hij wordt - maar hij gaat niet overstag. Bij hem geen erfzonde, bij hem geen belijdenis van zonden zonder dat je enig idee hebt wat je dan verkeerd zou hebben gedaan. Hij blijft het volhouden, dat hij niet heeft gezondigd. En nee, hij heeft geen antwoord op de vraag waarom dit hem dan overkomt. Hij smeekt God om opheldering, hij wil God zelfs ter verantwoording roepen. Maar ondanks zijn bittere ellende en zijn peilloze eenzaam-

heid blijft hij bij zijn standpunt, fier en zelfverzekerd: ik heb niet gezondigd, dit kán de reden niet zijn. Monumentaal.

Had het boek Job maar vaker op de leesroosters van de kerken gestaan, denk ik dan. Want zoals de vrienden van Job redeneren, zo wordt er nog steeds geredeneerd, vooral aan de rechterzijde van de kerk. 'Blaming the victim' - het gebeurt nog steeds.

Maar, als we het wat breder trekken, het boek Job maakt ook duidelijk hoe moeilijk het voor sommigen is om bepaalde vaste denkschema's los te laten, en om een andere kijk op de werkelijkheid toe te laten. Als de feiten ongemakkelijk zijn en niet passen bij

'wat je altijd al gedacht had' - dan kun je twee dingen doen: de feiten negeren ('kop in het zand'), of je kijk op de werkelijkheid aanpassen. Het eerste doen diegenen die de op handen zijnde klimaatverandering bagatelliseren. Maar als we de feiten negeren, en menen dat de samenleving kan doorgaan op dezelfde weg - dan weten we één ding heel zeker: er zullen ons nog vele 'Jobstijdingen' bereiken, van overstromingen, toenemende droogte en als gevolg daarvan grote aantallen vluchtelingen.

Job, een voorbeeld van iemand die het aandurfde, om vertrouwde manieren van denken te verlaten. Ik zie ernaar uit hem beter te leren kennen. U ook?

Ds Alice van Halsema



Kerkdienstenrooster

3 juni

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. G.J. Krol

1e Collecte ZWO
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Jorrit Meulenbeek
M.m.v. Singsation
Lector Fam. Aukes
Koster Wim Willeboer
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Arjanne Koetje
Rosanne de Ruiter
Gastheer/-dame Margo Boulogne
Koffie Peter van Delden
Etty van Delden

10 juni

10.00 uur

Geref. kerk ds. W. de Graaff
Centrumkerk ds. C.M. Blokland – den Hertog

1e Collecte Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
2e Collecte Jeugd
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Fam. Cornelisse
Koster Dick van Kranenburg
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Erika Postma
Annelies van Hattem
Gastheer/-dame Goos van Tuijl
Koffie Neli van Haarlem
Willy Blom

17 juni

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. G.J. Krol

19.00 uur Jeugddienst ds. G.J. Krol

1e Collecte Binnenlands diaconaat (KiA)
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist dhr. J. Scheurwater
Lector Sia Feenstra
Koster Pieter Feenstra
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Cláudia van Mersbergen
Marieke Stelder
Gastheer/-dame Janny van Belle
Koffie Ans Kramer
Jana Robbmond

24 juni

Maaltijd van de Heer

10.00 uur

Geref. kerk ds. E. Bakker uit Utrecht
Centrumkerk ds. C.M. Blokland – den Hertog

1e Collecte ZWO
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Kees Verhagen
Lector Ali de Jong
Koster Marco Kramer
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Maria Ijlst
Heleen Krol
Gastheer/-dame Neli van Haarlem
Koffie Anne Verboom
Pieter de Jong



Gezocht voor overstapdienst 8 juli

Voor de overstapdienst op 8 juli zijn we op zoek naar schilderijen of tekeningen van gemeenteleden.

Het thema van de dienst is

"Door de ogen van De Schilder",

bij dit thema willen we graag schilderijen of tekenen (via de beamer?) tonen tijdens de overstap dienst.

Bent u zelf of iemand van uw gezin geportretteerd, wilt u dan contact opnemen met

Jeannette Vroege (jeannette.vroege@gmail.com) of met Richard van Mersbergen (mersberg@hotmail.com)

Bij voorbaat hartelijk dank.

Jeugddienst 17 juni

In Geldermalsen wordt op zondag 17 juni (dus dit keer de 3e zondag van de maand) om 19.00 uur een jeugddienst gehouden in de gereformeerde kerk.

Het thema van de dienst is 'Ben jij een Christen ...?' Het zal in deze dienst gaan over Christenvervolging wereldwijd. Over de vrijheid die wij hier in ons land genieten, waar we ons vaak niet eens bewust van zijn.

De spreker in deze dienst is ds. Krol. De muziek wordt verzorgd door Ted Nuhaan en band.

Tussen 25 en 30 juni zal er een project zijn in de Centrumkerk, waarbij de Bijbel in haar geheel zal worden gelezen. Tijdens de dienst wordt hier meer over verteld en kun je je ook inschrijven.

Voor meer informatie zie: www.leesdebijbelhelemaal.nl/

JELGadiENST

Ben jij een Christen...?



Spreker: ds. Gerard Krol
Muziek: Ted Nuhaan & band
Datum: 17 juni 2018, 19.00u.

Waar: Gereformeerde kerk, Lomanlaan 7 Geldermalsen
Info: <http://www.jongpkngeldermalsen.nl/>





Verslag themakerkenraadsvergadering van 7 mei 2018

Aanwezig: Anton Donker, Alice van Halsema, Diederik van Hattem, Marijke Kars, Andrea Kon, Kari van Kranenburg, Eric Krijnen, Hennie Scheele, Jolanda Stelder, Peter de Vlucht, Ria Willeboer.

Afwezig mk: Henriëtte Feenstra, Sia Feenstra, Petra van Zandwijk.

Opening

Op het leesrooster van deze tijd staan de verhalen van het begin van de Bijbel, en voor deze week het verhaal van Noach. Diederik leest daaruit het laatste stuk: God doet de belofte dat hij de mensen nooit weer op deze wijze zal treffen. Een hoopvol slot. Diederik gaat vervolgens voor in gebed.

Persoonlijke rondvraag

THEMA: Structuur kerkenwerk

Vanuit de vraag "hoe moet het verder met het kerkenwerk" hebben Diederik en Kari een voorstel gemaakt, wat vervolgens door de kleine kerkenraad is besproken en aangevuld. Doel van het plan is de kerkenraad te verkleinen, de vergaderdruk te verminderen, waardoor er voor het werk in de gemeente meer tijd ontstaat en er gemakkelijker ambtsdragers te vinden zullen zijn.

Het voorstel wordt getoond in een presentatie, welke aanleiding is voor de discussie.

Uitgangspunt: een kerkenraad bestaande uit een, volgens de kerkorde, minimale bezetting: voorzitter, scriba, voorganger, 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters = 9 kerkenraadsleden. Ieder lid is contactpersoon voor een of enkele werkgroepen/kerkteams. De kerkenraad vergadert eenmaal per maand. Behalve agendapunten als wel en wee en zaken die van buitenaf gevraagd worden, staat er iedere maand een werkplan en begroting van een werkgroep op de agenda. Het dienstdoen op zondag gebeurt door een ambtsdrager en een lid van een werkgroep.

Bespreking

Een aantal zaken zullen de komende tijd nog nader uitgewerkt moeten worden.

In de discussie wordt genoemd:

- De diaconie zal hierbij gaan bestaan uit diakenen en diaconale rentmeesters.
- Blijft ZWO een aparte werkgroep?
- De grootte van een werkgroep zal vastgehouden worden, om te voorkomen dat de ene werkgroep teveel leden heeft en een andere onvoldoende.
- Borgen dat belangrijke besluiten door de voltallige kerkenraad genomen worden.
- Een kleinere kerkenraad = grotere verantwoordelijkheid? = drempelverhogend?

-Bij de bespreking van de werkplannen kan de hele werkgroep uitgenodigd worden.

-De kerkorde geeft regels.

-Het met alle teams starten en eindigen van het seizoen kan zorgen voor verbinding.

-In de werkplannen kort aangeven "wat wil de werkgroep dit jaar bereiken?"

-Is het voldoende / volgens de regels om met één ambtsdrager en een werkgroep lid dienst te doen in de diensten?

-Wat moet er in de plaatselijke regeling aangepast worden? (Eric zal vast uitzoeken wat er nu in staat).

Hoe verder

De presentatie zal rondgestuurd worden. Iedereen kan de komende maand nadenken over het voorstel en wat er nog nader uitgewerkt zou moeten worden. Ook kan de "achterban" al gepolst worden. In de vergadering van juni zullen we hierover doorpraten.

Ambtsdragers

Na de oproep van Diederik voor nieuwe diakenen hebben zich enkele gemeenteleden gemeld. Er wordt nog met hen gesproken.

Korte punten:

a. Verslag kerkenraadsvergadering 9 april 2018
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

b. SOW, verslag vergadering 10 april 2018
Er is tot nu toe vanuit de gemeente geen reactie gekomen over het voorgenomen besluit om te stoppen met het SOWproces. Misschien op de gemeentevening?

De vergadering verliet uiteindelijk op een prettige manier. Het is goed om vast te stellen wat we gezamenlijk hebben.

Het uitzoeken van de regels rond de wet AVG zal in een gezamenlijke werkgroep gebeuren.

c. Jeugdraad

Diederik heeft de jeugdraad bezocht. Deze bestaat nog uit Chantal Assenbergh, Ronald Krop en ds. Krol. Er is weinig structuur en weinig idee van wat er zou moeten gebeuren. Diederik heeft toegezegd hiervoor een plan te zullen maken.

De catechese is ook aan de orde geweest.

Er zullen ook voor de jeugdraad mensen nodig zijn.

d. Afsluiting in Harten Inn

Voorstel is om de laatste kerkenraadsvergadering te houden tijdens een maaltijd in de Harten Inn (op eigen kosten). Eric zal e.e.a. bespreken / regelen.

Kerkelijke rondvraag

Peter:

De conclusie van de Denktank was "nietsdoen is geen optie". Nu het SOWproces is gestopt moet wel nagedacht gaan worden over de (financiële) toekomst. Ook formeel zal er iets doorgegeven moeten worden richting de classis.

Hennie:

Henriëtte heeft al enkele contacten gelegd voor het mee organiseren van de kerstzangavond.

Enkele bezoekmedewerkers zijn ziek, dat is te merken in de werkgroep ouderenpastoraat.

Tijdens de ouderenochtend zal er een verhalenvertelster komen.

Eric:

Wil graag de septemberplanning doornemen. Dit kan in de kleine kerkenraad.

Marijke:

Het is soms lastig de headset bij een gastpredikant aan te passen. Alice heeft een eigen headset, deze zal een eigen doosje krijgen; de andere is voor gastpredikanten. (De reversmicrofoon wordt niet meer gebruikt i.v.m. de ruis / verstaanbaarheid.)

Gisteren is er in de dienst veel gezongen, maar de organisten houden een erg laag tempo aan. Kan dit ook anders? Alice Tekelenburg zal gevraagd worden de organisten hierop te wijzen.

Anton:

Is al bekend wanneer de nieuwe ringen van de classis gaan functioneren? Nog niet, de nieuwe classis wordt deze maand opgestart.

Sluiting

De vergadering wordt besloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader.

KvK



Op zondag 3 juni om 18.30 uur is er weer een Taizé-viering in de Sint Pieterskerk in Tricht. In dit avondgebed worden liederen gezongen uit Taizé, afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en een meditatief moment van stilte.

Bezoekers staat het vrij om alleen te luisteren, maar zijn ook van harte welkom om mee te zingen. Samen met het gelegenheidskoor de liederen oefenen kan voorafgaand aan de viering tussen 16.30 en 17.30 uur.

Taizé is een internationale geloofsgemeenschap, ontstaan in het gelijknamige plaatsje in Frankrijk. Mensen van over de hele wereld komen hier naartoe om tot rust te komen, na te denken over levensvragen of hun geloof te beleven.



Ledenmiddag Passage.

Slotmiddag van het seizoen.

Dinsdagmiddag 19 juni komen de leden van de Passage, christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging bijeen in het jeugdgebouw van de Gereformeerde kerk aan de Emmalaan te Geldermalsen.

Gezellige middag met bingo, spelletjes en een hapje en een drankje.

De bijeenkomst begint om 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur.

De maanden juli en augustus hebben wij onze vakantiestop.

Hartelijk welkom bij de slotmiddag.

Groetjes Corrie Temminck.

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat
10 juni 2018

Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Vooral jongeren die tot de Maya-bevolking behoren, hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt de jongeren vervolgens samen in coöperaties, waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Ook de jonge Mildred volgde een opleiding op het centrum. Ze is er enorm mee geholpen en heeft nu een eigen onderneming als imker in haar dorp, met wel 5 bijenkasten. Met de opbrengst van de honing zorgt ze voor inkomen voor haar familie. Door de opleiding op het Vredescentrum Barbara Ford is voor haar een droom in vervulling gegaan. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Collecte Diaconaat 17 juni 2018

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar ook vele vrijwilligers vanuit de plaatselijke protestantse gemeenten actief zijn. Elk inloophuis heeft een eigen programma, afgestemd op de behoeften in de wijk. Vrijwilliger Marjan vindt het belangrijk dat buurtbewoners een plek hebben waar ze hun verhaal kunnen vertellen en waar aandacht is voor iedereen. De meeste mensen die ze ontmoet, hebben veel meegemaakt. Ze vindt het fijn dat ze in het inloophuis haar steentje kan bij dragen voor haar naaste. Naast het werk van de inloophuizen, steunt Kerk in Actie het netwerk DAK (Door Aandacht Kracht). Zij hebben een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Van harte aanbevolen!

Hartelijke groet namens ZWO-Kerkinactie,
Margriet Aukes



Ouderen ochtend 18 mei

- 18 mei 2018
- vrijdag
- ouderenochtend in het bijgebouw van de kerk.

Om 10 uur worden we verwacht door de dames die als hun taak hebben gezien om ons ouderen te verwennen. We hebben Pauline Seebregts in ons midden. Zij is een verhalenvertelster en dat is een echte baan. Ook is er zelfs een verhalenacademie. Alice van Halsema opent de morgen met een kleine tekst en we bidden voor een geslaagde ochtend bij elkaar. We zingen: Geef ons vrede, vergeving van zonden en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Dan is er ook koffie/thee met heerlijk eigengebakken lekkernijen en gaan we luisteren naar de spannende verhalen.

Van een meisje die op stap gaat om God te vinden. Met in haar rugtas 2 pakjes drinken een zak koekjes. Uiteindelijk in een park aangekomen zoekt ze een bankje. Ze deelt haar koekjes met een lieve dame die een stralende glimlach naar het meisje zendt. Zo ook de pakjes drinken smaken goed! Ze kijken dan samen naar de voorbijtrekkende wolken en zien allerlei voorbijtrekken - een dwerg, een draak - teveel om op te noemen en tenslotte komt er ook een engel voorbij. En uiteindelijk weer thuis bij de bezorgde moeder is de clou van het verhaal dat het meisje in de prachtige glimlach van de lieve dame God heeft ontdekt.

En zo krijgen we 6 verhalen te horen. We waren allemaal muistil en de afloop van de verhalen gaven soms nogal wat hilariteit! Zoals van de twee oudere mensen van 90 jaar die nog gingen trouwen. Zij had na drie dagen al hoofdpijn!? En het verhaal van de houthakker wiens balk maar een klein stukkie tekort was toen hij hem nodig had als brug!

In de pauze worden we ook nog een keer extra verwend met een drankje. Dan schrijven we onze namen op de kaarten. Eén voor Lina Kajim en één voor Jannie van Belle en één voor Siep Addink die vandaag 86 jaar wordt.

Tenslotte horen we een quizverhaaltje over een mooie vrouw die 's-nachts bij de koning is en overdag een bloem in zijn tuin wordt. De vraag is dan: Hoe kan de koning haar vinden tussen de drie prachtige bloemen die in zijn tuin staan? Eén van de dames raadt het en ze krijgt applaus. 's Morgens vroeg is er dauw bij twee bloemen en bij de derde bloem staan de voetstappen van de "nacht" vrouw! En dan komt er nog een gezellige lunch te beginnen met kippensoep of groentesoep, broodjes, krenten-

bollen, kroket en toe schalen met fruit. Wat is het gezellig met elkaar!

Om de middag te besluiten zingen we nog een lied: Groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Met een prachtige roos gaan we tenslotte naar huis, die bij mij als stralend middelpunt op de sidetable komt te staan.

En dan natuurlijk hartelijk dank aan de dames die ons zo liefdevol hebben verzorgd.

Tot een volgende keer.

Nennie van der Velden



Wist U dat u als gemeentelid op verschillende manieren betrokken bent bij de bewoners van 's Heeren Loo o.a. via de Dienst Geestelijke Verzorging. Er wordt in diverse gemeenten gecollecteerd voor de Dienst Geestelijke Verzorging. Met dat geld wordt o.a. elke week een bloemetje uitgedeeld aan iemand die een oppepper kan gebruiken of om iets feestelijks bij te dragen. Verder zijn we net begonnen om elke week alle jarige bewoners een kaart te geven met een bloem. Op deze manier hebben we op een plezierige manier even contact met elkaar.

Door een grote groep vrijwilligers is het mogelijk dat iedere week op zondagmorgen de bewoners voor de dienst worden gehaald en gebracht. Ook is er elke zondag een organist bereid om de viering hier op 's Heeren Loo te begeleiden. Zowel de vrijwilliger van de haal- en brengdienst als de organisten doen dit 1 keer in de 6 weken, volgens een vast rooster, elke keer weer opnieuw in elkaar gezet door de vrijwillige roostermaker.

Elke week is er op donderdagavond een koortje van 18.45 tot 19.30. Een vaste groep van vrijwilligers haalt en brengt de bewoners. Ook hier is muzikale begeleiding, verzorgd door een vaste organist. De groep van zangers wordt groter, dus u snapt dat we het leuk hebben met elkaar.

Er is een KerkenRaadsCommissie (KRC) bestaande uit drie afgevaardigden uit drie verschillende gemeenten: de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de Katholieke kerk. Regelmatig komen we bij elkaar om te kijken hoe we de bewoners van 's Heeren Loo van dienst kunnen zijn vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging.

Wat mij het meest is opgevallen in het jaar dat ik hier mag werken, is de grote groep mensen die bereid is om iets bij te dragen aan het leven van de bewoner. En bij menig vrijwilliger komt er een hoeveelheid creativiteit los als het net wat anders loopt dan anders. Daarvoor hulde!

U als gemeentelid, dank u wel voor uw support in welke vorm dan ook. Uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel van het lichaam van Christus, dat wordt op vele manieren zichtbaar gemaakt, dank u wel.

Rest mij nog, ook namens de KRC een oproep te doen voor nieuwe vrijwilligers. We zoeken nu dringend mensen die bereid zijn om op zondagmorgen de zaal klaar te maken voor de dienst en koffie te zetten voor de vrijwilligers. En na afloop de zaal weer aan kant te maken. De werktijden zijn van 10.00 tot 12.45, de frequentie is afhankelijk van de hoeveelheid mensen die dit werk willen doen. Mocht u een steentje willen bijdragen aan dit ontspannende werk voor de bewoners van 's Heeren Loo, aarzel niet en neem contact met mij op.

Een hartelijke groet en een goede zomer toegewenst
Liseth Krösschell
Geestelijk verzorger 's Heeren Loo
06 - 13067031
liseth.kleinwolterink@sheerenloo.nl



Tussen 25 en 30 juni leest Geldermalsen de Bijbel Helemaal

Lees de Bijbel helemaal!

Doe mee aan dit
project in de
Centrumkerk van
Geldermalsen en
steun hiermee
'Open Doors'
(stichting voor vervolgte
Christenen)



Lees alle info op onze website www.leesdebijbelhelemaal.nl

In de laatste week van juni lezen we met elkaar de hele Bijbel hardop voor. Hiervoor hebben we uw en jouw hulp nodig!

We zoeken:

- 400 lezers
- Gastheren & gastvrouwen

We steunen hiermee Open Doors, een Interkerkelijke stichting die opkomt voor vervolgte christenen en hen steunt ongeacht hun kerkelijke gezindte.

Aamelden via:

 www.leesdebijbelhelemaal.nl

of  06-13605492

Doe mee aan
dit mooie &
waardevolle
project!

In 6 dagen
lezen we de hele
Bijbel door!

Lees alle info op onze website www.leesdebijbelhelemaal.nl

Met de Belle Bijbel wil Eline tienermeiden leren bijbellezen

Ze had als droom om een bijbel uit te brengen die ervoor zorgt dat tienermeiden meer gaan bijbellezen. Toen Huis van Belle-oprichtster Eline Hoogenboom (34) om tafel ging met het Nederlands Bijbelgenootschap, merkte ze dat die wens best haalbaar was. Anderhalf jaar later is de Belle Bijbel een feit. 'Had ik als tiener ook maar zoiets gehad.'

De ogen van Eline Hoogenboom lichten op zodra het over tienermeiden gaat. Zes jaar geleden richtte ze Huis van Belle op, een stichting die meiden helpt sterker te worden in hun identiteit en relatie met God. 'We maakten al een paar jaar bijbelleesroosters', vertelt Eline in haar kantoor in Utrecht. 'We merkten dat veel meiden bijna hongerig zijn naar manieren hoe zij het leven kunnen leven. Daar wilden we iets mee doen.'

Ze legde het idee om een Belle Bijbel te maken voor aan het NBG. 'Zij waren meteen enthousiast', glimlacht Eline. En dus werd het project 'Belle Bijbel' gestart. Eline keek vooral naar wat meiden nodig hebben als aanvulling op de Bijbel in Gewone Taal, het NBG schreef teksten over de Bijbel en de wereld waarin die is ontstaan. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar meiden en vrouwen in de Bijbel.

Nachtkastje

'We wilden geen bijbel maken die op het nachtkastje blijft liggen', benadrukt Eline. 'Daarom hebben we de zes B's toegevoegd aan de Bijbel: Basics, Be, Beauty, Believe, Bible en Body. Dat zijn typische meidenonderwerpen waarbij we uitleggen wat de Bijbel daarover zegt.' Daarnaast bevat de Belle Bijbel veel praktische tips. 'We leggen bijvoorbeeld uit hoe je begint met bijbellezen en hoe je de Bijbel het beste kunt lezen.'

Zo wordt er niet gepretendeerd dat je per se op een vast moment moet bijbellezen. 'Veel tieners hebben niet iedere dag zo'n vast moment', weet Eline. 'Tegelijkertijd hebben ze wel iedere dag momenten dat ze hun telefoon erbij kunnen pakken. Als ze willen, kunnen ze dan dus ook gaan bijbellezen. Maar dan moet dat het hun eigen verlangen zijn. Met de Belle Bijbel hopen we dat meiden dat leren.'

Perspectief

Het zijn tips die Eline vroeger zelf ook fijn had gevonden. 'Bijbellezen vond ik altijd heel ingewikkeld. Ik snapte niet goed wat je er precies aan had. Veel liever las ik christelijke boeken, zoals die van Sjanie van Duinen of Thea Beckman.'

Pas sinds een paar jaar kreeg Eline het gevoel dat ze de Bijbel écht wilde gaan lezen. 'Ik kreeg het verlangen om in de Bijbel te duiken en merkte al snel dat het mijn perspectief veranderde. Ik begrijp nu veel beter hoe God dingen bedoelt in het leven en hoe God wil dat ik naar mensen kijk. De Bijbel heeft mijn levenshouding echt veranderd.' Eline is even stil. 'Ik hoop dat meiden met de Belle Bijbel dat inzicht eerder krijgen.'

De Belle Bijbel koop je in de boekhandel en in onze webshop.



RAAD VAN KERKEN CULEMBORG & DE ROOS VAN CULEMBORG www.deroosvanculemborg.nl

Een mooi uitje in de eerste helft van Juni

ZONDAG 3 JUNI



Grote of Barbarakerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur
ONSTUIMIG SCHUIM zeemanstheater
 Onstuimig Schuim (7 man/vrouw sterk) laat zeeën ruisen en masten kraken! Hun verhalen en liederen spelen zich af in zeemanskroegen, vissersdorpen, langs rivieren, zee en verre kusten.



R-K. Barbarakerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur
VROUWENKOOR OTHERWISE pop, zestiger jaren tot nu
 Vrouwenkoor Otherwise met gevarieerd repertoire van Beatles tot Boudewijn de Groot en Matilde Santing tot Marco Borsato. Dirigent Roedie Robeer is specialist in barbershop en close-harmony.



Oud-Katholieke Barbarakerk 13.00-13.30, 14-14.30 en 15.00-15.30 uur
NAMORADA Kaapverdische folk
 Brazilië en Portugal ontmoeten elkaar in de Kaapverdische muziek. Valentina Gomes (geboren en getogen op de eilanden) en haar band Namorada ('geliefde'): van uitbundigheid tot tristesse.



Synagoge 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur
OTTO DETHMERS singer/songwriter
 Otto Dethmers is een alleskunner op de piano met zijn luisterliedjes. Hij maakt cd's als 'Hou van mij' en 'Honger naar meer'. De mooiste laat hij horen in de synagoge. Meezingen is toegestaan!



Lutherse Kerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur
CELLOKWARTET WIRIAVIER klassiek-modern
 Lucas Vis (cellist endirigent), Wikkie Vis, Rita Ernst-Kürtös en Connie van der Dussen zijn cellokwartet Wiriavier. Van barok tot 20ste eeuw. Van andante tot tango. Vaak virtueuze eigen bewerkingen.



BEIAARDCONCERT 13.35-13.55, 14.35-14.55 en 15.35-15.55 uur
 Peter Bremer is de beiaardier van Culemborg. Zoek terras en glas en luister naar muziek uit den hoge.

Grote of Barbarakerk 16.00-17.00 uur
FEESTELIJK SLOTCONCERT
 Met alle muzikanten en zangers van deze middag.
 17.00 uur: stadsborrel.



Culemborg bestaat 700 jaar en daarmee ook de kerk in Culemborg.

We vieren dat met een grote expositie en veel open kerken.

Maar u nodigen we in het bijzonder uit voor de drie muziekwandelingen

op 3, 10 en 17 juni. Iedere zondag 19 concertjes van een half uur naar keuze.

Ideaal om met kerkenraad, hele gemeente, gespreksgroep of vrijwilligers

naar Culemborg te komen. Alles is gratis.

De binnenstad is gezellig, de kerken prachtig.

Een mooi einde-seizoenuitje.

Of gewoon om een feestje in kerkelijke of particuliere sfeer te vieren.

Voor aanvullende informatie zijn we altijd beschikbaar.

We hopen u in Culemborg te mogen begroeten,

Namens de organisatie,

Rieks Hoogenkamp

ZONDAG 10 JUNI



Grote of Barbarakerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur

WACHTKAMERORKEST klassiek

Fries strijkorkest met avontuurlijke programmering van barok tot 21^e eeuw. 20 zeer geofende amateurs op viool, altviool, cello en contrabas. Ze oefenen in een wachtkamer, vandaar de naam!



R.K. Barbarakerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur

KAMERKOOR 'AD PARNASSUM' klassiek

Kamerkoor 'Ad Parnassum' (Tilburg, 40 leden) hoort bij de top van de amateurkamerensembles. Dirigent Anthony Zielhorst (Culemborg) leidt zijn gezelschap door de eeuwen van de koormuziek.



Oud Katholieke Barbarakerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 u.

DIRTROADMUSICBAND bluegrass

Op reis over de 'dirt roads' van Kentucky, Tennessee en Virginia. Mountain style music van een trio ervaren muzikanten rond de Amerikaanse singer/songwriter John Leahy. Meeslepend en gevoelig.



Synagoge 13.00-13.30, 14.00-14.30 en 15.00-15.30 uur

JUDITH JOBSE & FRIENDS moderne mantra's

Bij de 'good vibes concerts' steekt de band rond Judith Jobse mantra's in een modern jasje. Cross-over van hedendaagse popsongs en Indiase muziek. Om te luisteren, mee te zingen en te swingen.



Lutherse kerk 13.00-13.30, 14.00-14.30 uur en 15.00-15.30 uur

DUODEKTET eigentijdse koorzang

16 zangers en een dirigent: vocaal ensemble Duodektet. Gespecialiseerd in 20e en 21e eeuwse koormuziek. Met dirigent Christiaan Winter langs Finzi, Poulenc, Barber, Elgar en Mäntyjärvi (*1984).



BEIAARDCONCERT 13.35-13.55, 14.35-14.55 en 15.35-15.55 uur

Christiaan Winter, beiaardier van Alkmaar: zoek terras, glas en luister naar muziek uit den hoge.

Grote of Barbarakerk 16.00 – 17.00 uur

FEESTELIJK SLOTCONCERT

Met alle groepen, koren en ensembles.

17.00 uur: stadsborrel.





Leden van de kerkenraad

Kleine kerkenraad

Ds. Alice van Halsema	504 361
Diederik van Hattem	06 30 30 81 85
Kari van Kranenburg	576 175
Eric Krijnen	569 317
Sia Feenstra	576 851
Peter de Vlucht	570 505

Voorganger
 Voorzitter van de kerkenraad
 Scriba
 Voorzitter van de diaconie
 Ouderling ouderenpastoraat
 Ouderling kerkrentmeester

Taakouderlingen

Anton Donker	630 348
Vacature	

Ouderling kerkrentmeester
 Vorming & Toerusting
 Liturgie en oecumenische contacten
 Jeugd

College van diakenen

Eric Krijnen	569 317
Jolanda Stelder	575 205
Andrea Kon	06 21 56 15 85

Voorzitter

College van kerkrentmeesters

Peter de Vlucht	570 505
Anton Donker	630 348
(geen ouderlingen):	
Marian Sluiskes	536 885
Cor Fokkinga	582 464
Theo Jeninga	580 051
Anne Verboom	580 846

Voorzitter (ouderling)
 Ouderling kerkrentmeester

Penningmeester kerk
 Secretaris

Pastorale ouderlingen

Sia Feenstra	576 851
Henriette Feenstra	06 54 64 18 15
Hennie Scheele	06 44 90 03 35
Petra van Zandwijk	05 44 80 90 34
Ria Willeboer	572 633
Marijke Kars	569 669

Ouderen pastoraat siafeenstra@gmail.com
 Ouderen pastoraat henriette@famfeenstra.nl
 Ouderen pastoraat henniescheele1959@gmail.com
 A t/m J pvanzandwijk@hotmail.com
 K t/m R riawilleboer@gmail.com
 S t/m Z marijke.kars@kpnmail.nl

Pastorale medewerkers (Geen ouderlingen)

Marga van Brenk	573 539
Gerri van de Streek	06 28 56 86 47

j.van.brenk@hetnet.nl
gerrivandestreek@kpnmail.nl

Adressen

Predikant	Ds. A.C. van Halsema Ds. R. Lomanlaan 5 4191 GR GELDERMALSEN predikant.gereformeerd@gmail.com	0345-504361/ 06 3642 9094
Preses	H.J. van Hattem Donkere Gaard 44 4196 AS Tricht kerkenraad.gereformeerd@gmail.com	06 30308185
Scriba/ Kerkelijk Bureau	K. van Kranenburg-Visscher Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN scriba.gereformeerd@gmail.com	0345 57 6175
Koster	Hennie Scheele-Mulder Nijverheidstraat 2 4191 EB Geldermalsen koster.gereformeerd@gmail.com	06 4490 0335

Collectebonnen



Collectebonnen van € 1,00 p/st.
(in totaalbedragen van € 20,--)
en/of collectebonnen van € 1,50 p/st.
(in totaalbedragen van € 30,--)
kunnen besteld worden via het rekening nummer van
de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24
Graag bij uw overmaking uw keuze voor een collecte-
bon van € 1,-- of € 1,50 vermelden.
De op deze wijze bestelde collectebonnen zijn aftrek-
baar voor de belasting.
Na ontvangst van de betaling zullen de bonnen bij u
bezorgd worden.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van
de kerk

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk (College kerkrentmeesters)
Diaconie Gereformeerde Kerk
Werkgroep ZWO Gereformeerde Kerk
Maandblad Appèl

NL05 RABO 0321 2006 24
NL42 RABO 0321 2049 05
NL37 RABO 0321 2023 76
NL70 INGB 0000 9305 42

Bijbelleesrooster

vrijdag	1 juni	Marcus 2:13-22	Eten en vasten
zaterdag	2 juni	Marcus 2:23-3:6	Goed werk op sabbat
zondag	3 juni	Job 1:1-12	Strijd achter de schermen
maandag	4 juni	Job 1:13-22	Jobstijdingen
dinsdag	5 juni	Job 2:1-13	Jobsgeduld
woensdag	6 juni	Job 3:1-26	Het zwijgen doorbroken
donderdag	7 juni	Psalm 12	Onderdrukten worden bevrijd
vrijdag	8 juni	Marcus 3:7-19	Speciale aanstelling
zaterdag	9 juni	Marcus 3:20-35	Familiebetrekking
zondag	10 juni	Marcus 4:1-9	Goed luisteren gaat niet vanzelf
maandag	11 juni	Psalm 84	Thuiskomen
dinsdag	12 juni	Job 8:1-22	Harde reactie op ellende
woensdag	13 juni	Job 9:1-24	Verstand en gevoel
donderdag	14 juni	Job 9:25-10:7	Wie kan rechtspreken?
vrijdag	15 juni	Job 10:8-22	Aanklacht
zaterdag	16 juni	Psalm 55:1-12	Dreiging
zondag	17 juni	Psalm 55:13-24	Wie is betrouwbaar?
maandag	18 juni	Job 28:1-28	Wijsheid is moeilijk te vinden
dinsdag	19 juni	Job 29:1-20	Vroeger was alles beter
woensdag	20 juni	Job 29:21-30:19	Verschrikkingen
donderdag	21 juni	Job 30:20-31	Noodkreet
vrijdag	22 juni	Job 31:1-15	Oogverbond
zaterdag	23 juni	Job 31:16-40	Zelfonderzoek
zondag	24 juni	Job 38:1-15	Machtsverhouding
maandag	25 juni	Job 38:16-30	Natuurkunde
dinsdag	26 juni	Job 38:31-39:12	Ontzag voor de Schepper
woensdag	27 juni	Job 39:13-30	Struisvogelpolitiek
donderdag	28 juni	Job 40:1-14	Zwijgtekst
vrijdag	29 juni	Job 40:15-24	Behemot
zaterdag	30 juni	Job 40:25-41:26	Leviatan

