

februari 2018

Appèl



jaargang 53
nummer 5

Kerkgebouw

Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen
Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur

NH kerk Kerkstraat 38 Geldermalsen

Appèl is het maandblad van de
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maande-
lijks met een gecombineerd nummer in juli/
augustus en december/januari en wordt
verspreid onder leden van de
Gereformeerde Kerk, haar gastleden en on-
der leden van interkerkelijke commissies.
Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige
bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden
aan het vervaardigen van het blad, te kun-
nen dekken.

Girorekening Appèl:

NL70 INGB 0000 9305 42

Appèl wordt uitgegeven door en onder ver-
antwoordelijkheid van de Kerkenraad van
de Gereformeerde Kerk Geldermalsen.

Er staat een link op de website om de digita-
le Appèl te downloaden



kopijadres, redactie/vormgeving, email-
verspreiding en aanmelden digitale versie

Hennie Scheele

06 4490 0335

appel.gereformeerd@gmail.com

secretariaat en aanmelden gedrukte versie

Jeanet Cornelisse

0345 57 5414

jeanet@corimdent.nl

Web-sites

Kerken

www.pkn geldermalsen.nl

Kinderen/Jongeren

www.jongpkn geldermalsen.nl

Facebook

pkn geldermalsen heeft ook een
Facebook pagina waar informatie
gedeeld kan worden.

Wegwijzer

www.pkn geldermalsen.nl

Emailadressen

Predikant

predikant.gereformeerd@gmail.com

Scriba

scriba.gereformeerd@gmail.com

Kerkenraad

kerkenraad.gereformeerd@gmail.com

Diaconie

diaconie.gereformeerd@gmail.com

ZWO

zwo.geldermalsen@gmail.com

Penningmeester

penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com

Jeugdwerker

jongerenwerker@jongpkn geldermalsen.nl

Website

website.gereformeerd@gmail.com

Appèl

appel.gereformeerd@gmail.com

Kerkelijk bureau

dickenkari.van.kranenburg@gmail.com

Koster

koster.gereformeerd@gmail.com

Uiterste inleverdatum kopij

(een na laatste donderdag van de maand)

Maart	22-02-2018
April	22-03-2018
Mei	26-04-2018
Juni	24-05-2018
Juli/ Aug	21-06-2018
September	23-08-2018
Oktober	20-09-2018
November	18-10-2018
Dec/Jan	22-11-2018

Appèl

Inhoudsopgave

- 3 Ter overweging
- 4 Wel en Wee in de gemeente
Gemeentenieuws
- 5 Verjaardagen
Bedankje fam. van Kooij
- 6 Kerkdiensten rooster
- 7 Jeugddienst
ZWO 1e van de maand dienst
- 8 Wijkavonden in maart
Jonge gezinnenmiddag
- 9 Verslag Kerkenraadsvergadering 15 januari
- 11 Young Sikkelslag
Schoonmaken kerk
- 12 Ouderenpastoraat
- 13 Duurzaamheid
- 14 Gedicht
40-dagenkalender en App
- 15 ZWO - Kerk in Actie
- 16 Taizé
- 17 World Servants toiletpapier actie
Nieuw blad: Petrus
- 18 World Servants Tapasavond
- 19 World Servants Voorjaarsfair
- 20 Expositie Liefde in de Vrijstad, een Hooglied
Lucas podcast: Toelevens naar Pasen
- 21 Leden van de kerkenraad
- 22 Adressen
Collectebonnen
Rekeningnummers
- 27 Bijbelleesrooster

Agenda

februari

- 2 Sikkelslag
- 3 Jonge gezinnen middag
- 4 Taizé viering Tricht
- 9 Ouderenochtend
- 11 Jeugddienst

maart

- 17 Kerk schoonmaken
- 19/20/21 Wijkavonden

World Servants

- 10 februari Tapas avond
- februari/maart wc papier actie
- 7 april Voorjaarsfair



Ter overweging

Jammer, die grote boom voor ons huis (en de kerk) – hij is er niet meer, evenals de boom die er pal naast stond. Tijdens de storm brak hij doormidden, en nam de boom ernaast mee in zijn val. Het restant bleek hol van binnen te zijn. Een paar dagen achtereen was de gemeente er druk mee de ravage te verwijderen. En nu is ons uitzicht kaler geworden, een leegte is ontstaan. Maar gelukkig... vlak naast de twee stronken staan jonge bomen. Die zullen profiteren van de toegenomen hoeveelheid licht en zullen de lege ruimte snel weer opvullen.

En zo lijkt dit kleine plantsoentje voor onze deur wel wat op religie. De ene verschijningsvorm valt om, door overleefde ouderdom, maar er zal ook altijd weer een nieuwe loot ontstaan. Want geloof – in welke vorm dan ook – hoort nu eenmaal bij mensen en vernieuwt zichzelf telkens weer. Rik Torfs schreef in Trouw van 13 januari jl hierover een mooi essay, waar ik u graag iets van meegeef, in een paar regels. Geloof is veel sterker dan een ideologie, zegt Torfs. Ideologieën, – denk aan communisme, socialisme, neoliberalisme – ze hebben grote invloed (gehad), maar ze vallen uiteen als blijkt dat het niet werkt. Ze pretenderen een logische, rationele kijk op de werkelijkheid te hebben, maar op den duur blijkt telkens weer dat de werkelijkheid minder maakbaar is dan de theorie ons voorspiegelde. Zo zien we in onze tijd de nadelen van het neoliberalisme steeds duidelijker voor ons: opeenhoping van extreme rijkdom bij enkele rijken, individuen die rijker zijn dan landen.

Bij godsdiensten ligt dat anders. Je kunt over bepaalde aspecten ervan heel rationeel discussiëren, maar ten diepste is het leven in relatie met de ENE geen rationeel en logisch bouwwerk. Veel mensen zeggen niet meer in (een goede) God te kunnen geloven vanwege alle ellende in de wereld. Maar hoe godsdienst ‘werkt’ wordt prachtig geïllustreerd in het verhaal van joden in een concentratiekamp. Ze slepen God, die hen in zo’n ellendige situatie bracht, voor hun tribunaal en verklaren hem schuldig – een drieste actie, maar wie zou hen ongelijk willen geven... Daarna gaan degenen, die Hem zo net nog hadden veroordeeld, in gebed. Wat hier gebeurt laat zien, dat protest en opstandigheid tegen onrecht en ellende bij ‘geloven’ hoort. Maar het laat vooral ook zien, dat mensen in de omgang met de ENE niet zuiver ‘logisch’ willen zijn. Geloven is geen rationeel sluitend systeem. Deze arme joden hadden God dood kunnen verklaren, zoals velen die zich atheïsten noemen, doen. Maar dat doen ze niet. Waarom doen wij

mensen dat niet?

Waarom blijven wij, zowel binnen als buiten de kerken, op allerlei verschillende manieren omgaan met de ENE? Want je hoeft geen kerkganger zijn om de nabijheid van de ENE te zoeken en naar Hem te verlangen. Torfs citeert een gedicht van Paul Celan (1920-70) wiens ouders door de nazi’s werden vermoord. ‘Psalm’ schrijft hij. “Gelobt seist du, Niemand. Dir zulieb wollen wir blühn, dir entgegen.” God wordt aangeduid als ‘Niemand’, een open ruimte, leeg, oningevuld – maar toch: “om uwentwille willen wij bloeien U tegemoet.” Juist omdat God zo oningevuld is, open, ‘niemand’, daardoor ontstaat er ruimte. Een

vrijplaats waar ruimte is voor het mysterie, waar niet alle vragen van een sluitend antwoord worden voorzien. Een vrijplaats voor het hart, ongehinderd door anderen. Ieder heeft zijn of haar eigen omgang met de ENE, elk kent Hem op zijn of haar eigen manier.

Ideologieën, rationele systemen om de wer-

kelijkheid in kaart te brengen en te beheersen, we danken ze af als ze ons niet brengen wat ze beloven. Maar de omgang met de ENE – dat zal niet verdwijnen. Het zal misschien andere vormen vinden. De nieuwe boom zal anders zijn dan de oude boom die het loodje legde in de storm. Maar het hart van mensen houdt een ‘godvormige leegte’. Met verlangen, om gezien te worden, in de diepste kern van ons wesen. Als bomen die verlangen naar het licht van de zon, verlangen we naar de ENE. ‘Dir zulieb wollen wir blühn, dir entgegen.’

En de ENE – Hij ziet en kent elk van ons, beter dan wij onszelf kennen.

Ds. Alice van Halsema

Met dank aan Rik Torfs, ‘Wat religie zo sterk maakt’, dagblad Trouw, 13 januari 2018.





Bedankt

Lieve mensen,

Bedankt voor de bloemen en de kaart met zoveel namen!
Dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt, zo'n medeleven.
Je hoort elke week in de kerk "de bloemen gaan naar....."
en wie kan ze brengen? Dan krijg je ze zelf! Ben daar ontzettend
blij mee en voel je de warmte van jullie. Laten we zuinig zijn
met zo'n gemeente die laat zien dat we er voor elkaar zijn.

Hier even mijn medische stand:
Had een versleten enkel[atrose]sinds 2 jaar. Kon er niet mee verder en heb een arts gevonden in het Maastrichter ziekenhuis die gespecialiseerd is in enkelprothesen. Er is een enkelprothese geplaatst en dat is goed gegaan. Ik moet nog wel paar maanden revalideren.

Nogmaals BEDANKT!
Vriendelijke groeten,

Jan en Jenny van Kooy

Kerkdienstenrooster

4 februari

Werelddiaconaatsondag

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema
Centrumkerk ds. G.J. Krol

1e Collecte Werelddiaconaat (Kerk in Actie)
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Kees Verhagen
Lector Sia Feenstra
Koster Henk van Amstel
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Cathelijne Voorneveld
Christine van Hattem
Gastheer/-dame Henk v. Amstel
Koffie Henk van Amstel
Nelleke den Hartog

11 februari

Maaltijd van de Heer

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.A. van den Berg uit Tiel
Centrumkerk ds. C.M. Blokland - den Hertog

19.00 uur Geref.kerk jeugddienst
o.l.v. Corjan Matsinger, m.m.v. Band 4-Tune

1e Collecte Diaconie
2e Collecte Missionair werk (Prot.Kerk)
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Ali de Jong
Koster Anja Stouten
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Arjanne Koetje
Marjolein van Hattem
Gastheer/-dame Rosina Verweij
Koffie Lenie Keuning
Corry Ouburg

18 februari

1e zondag 40-dagentijd

10.00 uur

Geref. kerk ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein
Centrumkerk ds. G.J. Krol
ds. C.M. Blokland - den Hertog

Tienerkerk 10 uur Den Dries
1e Collecte Noodhulp Syrië (Kerk in Actie
40-dagentijdcollecte)
2e Collecte Diaconie
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Tjeerd Kiers
Lector Lenie Keuning
Koster Riëks Cornelisse
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Marloes Reuvers-Deijl
Sam Donker
Gastheer/-dame George Aukes
Koffie Margot Boulogne
fam. Feenstra

25 februari

2e zondag 40-dagentijd

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.H. Looman - Graaskamp
Centrumkerk ds. C.M. Blokland - den Hertog

1e Collecte Binnenlands diaconaat (Kerk in
Actie 40-dagentijdcollecte)
2e Collecte Kerk
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Jorrit Meulenbeek
Lector Fam. Van Kranenburg
Koster Cor Fokkinga
Nevendiensten Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Oppas Rachel Kiers
Carlijn de Ruiters
Gastheer/-dame Fam Cornelisse
Koffie Edy Scheele
Rosina Verweij

Spreker: Corjan Matsinger
Muziek: Band 4-Tune
Groep: Denkstof

Jeuiddienst 11 februari 2018

#Heilige Herrie

Tijd: 19.00 u.
Waar: Gereformeerde kerk, Lomanlaan 7 Geldermalsen
Info: <http://www.jongpkngeldermalsen.nl/>




Zondag werelddiaconaat 04-02-2018

Op zondag 4 februari a.s. zal in de Gereformeerde Kerk een dienst gouden worden waaraan de ZWO-Kerkinactie groep haar medewerking verleent. Ds. Alice van Halsema gaat voor en er zal gecollecteerd worden voor kindslaven in Ghana (zie ook onderstaand bericht.)

Een aantal leden van het koor 'Singsation' brengt Afrikaanse liederen ten gehore. We hopen op een goede en sfeervolle dienst. Komt u ook?

Noteer het alvast in uw/jouw agenda!!

Wijkavonden in maart!

Datum: 19, 20 en 21 maart 2018 vanaf 20.00 u.

Waar: bij een van deelnemers thuis.

Opgeven: bij een van de leden van het pastorale team.

Een Wijkavond is een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over vragen rondom geloven. Wat betekent het voor onszelf, voor die ander?

Tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken en in gesprek te gaan met gemeenteleden die u nog niet of niet zo goed kent.

Het thema van de avonden zal zijn: 'Rust en Onrust'. Een thema waarin u zich vast wel herkent. Hoe ervaren we rust in deze vaak zo onrustige tijd waarin zich zoveel aandient wat onze aandacht vraagt.

In Appèl van maart zal nadere informatie staan over de invulling van de avonden en waar deze gaan plaatsvinden.

U kunt zich opgeven bij de leden van het pastorale team.

Weet u van harte welkom!

Mocht u zelf de deelnemers in uw huis willen ontvangen voor een van de avonden, geef dit dan door aan een van de leden van het pastorale team. Houdt u dan rekening met ongeveer 16 deelnemers.

Pastoraal team:	Telefoon		emailadres
Petra van Zandwijk	44 80 90 34	pastoraal ouderling	pvanzandwijk@hotmail.com
Ria Willeboer	572 633	pastoraal ouderling	riawilleboer@gmail.com
Marijke Kars	569 669	pastoraal ouderling	marijke.kars@kpnmail.nl
Sia Feenstra	576 851	ouderen pastoraat	siafeenstra@gmail.com
Henriette Feenstra	06 54 64 18 15	ouderen pastoraat	henriette@famfeenstra.nl
Hennie Scheele	06 44 90 03 35	ouderen pastoraat	henniescheele1959@gmail.nl
Marga van Brenk	573 539	pastorale medewerker	j.van.brenk@hetnet.nl
Gerri van de Streek	06 28 56 86 47	pastorale medewerker	gerrivandestreek@kpnmail.nl

Herken je zulke vragen en vind je het moeilijk hierop antwoord te geven?
Dan nodigen wij je uit, om op **3 februari 2018** samen met andere ouders hierover te prater tijdens een jonge-gezinnenmiddag met ds. Carolina Blokland – Den Hertog.
Aansluitend zullen we samen pannenkoeken eten.
Er is oppas voor de kleinsten en een apart programma voor de oudere kinderen.
Welkom van **15:00 uur tot 18:30 uur**
in het jeugdgebouw bij de Gereformeerde kerk (Emmalaan).
Opgeven graag vóór 23 januari bij Maartje Verheul of Lida Eikelenboom.
Graag aantal personen, leeftijd van eventuele kinderen en eventuele allergieën doorgeven.

Maartje Verheul
m.valstar@live.nl
06 – 15 34 05 19

Lida Eikelenboom
lida.eikelenboom@gmail.com
06 – 50 46 82 43

Verlag van de kerkenraadsvergadering van 15 januari 2018



Aanwezig: Anton Donker, Henriëtte Feenstra, ds. Alice van Halsema (vanaf agendapunt SOW), Diederik van Hattem, Marijke Kars, Andrea Kon, Kari van Kranenburg, Eric Krijnen, Hennie Scheele, Jolanda Stelder, Petra van Zandwijk. Afwezig mk: Sia Feenstra, Maartje Verheul, Peter de Vlugt, Ria Willeboer.

Opening

Diederik opent deze avond met het lezen van Lukas 14 vanaf vers 16 waarin verteld wordt over genodigden voor een feestmaal, die allen een reden menen te hebben om niet te komen. Diederik moest aan deze tekst denken toen hij zijn nieuwjaarstoespraak voorbereidde met daarin het onderwerp “ambtsdragers voor het komende seizoen”. Vervolgens gaat hij voor in gebed.

Persoonlijke rondvraag

Vaststellen agenda

Verlag kerkenraadsvergadering 13 november 2017

Het verlag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

Besluiten- en actielijst

In het college van kerkrentmeesters is afgesproken dat Anne Verboom zal overleggen met Alice over de inrichting van het liturgisch centrum.

De beide actiepunten t.a.v. het jeugdwerk blijven open met een vraagteken. Zie agendapunt “Jeugdwerk”.

Evaluatie kerkdiensten

- Met Kerst en de jaarwisseling zijn er mooie diensten geweest.

Het was fijn dat de kerk met Kerst vol zat, Singsation heeft mooi gezongen. Jammer dat er weinig voor iedereen bekende liederen werden gezongen. Het is toch een dienst waarin veel mensen komen die er anders niet vaak zijn.

- De diensten van Oudjaar en Nieuwjaar worden door een kleine, vaste groep bezocht. Voorgesteld wordt om voor Nieuwjaarsmorgen geen predikant van elders meer te vragen, maar iets met een groepje voor te bereiden. Over Oudjaarsavond zal via Appèl en via gesprekken gepeild worden of men hier erg aan hecht.

- Er komen de laatste weken opvallend minder mensen in de diensten. De jeugddiensten worden nauwelijks door Gereformeerde leden bezocht.

Ambtsdragers nieuwe seizoen

Aftredend zijn: Eric en Andrea als diaken. Sia als ouderling ouderenpastoraat en ook de termijn van Ria als pastoraal ouderling zit erop. Diederik geeft aan nog in de kerkenraad te blijven.

De bezetting van de kerkenraad is een verantwoording van de gehele gemeente. Daarom zal er een brief gemaakt worden die begin februari via de maillijst van Appèl verspreid zal worden. Eric maakt een voorzet. Daarnaast zal de nieuwjaarstoespraak gepubliceerd worden, Diederik maakt een advertentie voor in Appèl en op het prikbord.

Jeugdwerk

Diederik is met Maartje in gesprek: niet het jeugdouderling zijn is belangrijk, wel dat er activiteiten georganiseerd worden.

Pieter en Anne Lagerwerf organiseren op vrijdagavond “Labbekak”, een groep bij hen thuis met jeugd. Nogmaals wordt benadrukt dat het goed zou zijn als ook de ouders meer aangesproken worden.

Alice heeft aangegeven zo nodig naar de jeugdraadvergaderingen te willen gaan.

Diversen

- a. Ingekomen post
 - Uitnodiging intrededienst ds. Touwen, 28 januari, Deil: Diederik, Kari (en Dick) zullen deze dienst bezoeken namens onze gemeente. Iedereen is uiteraard vrij om ook te gaan.
 - Verlenging preekconsent dhr. Wim Bijl: zal bij de classis aangevraagd worden.
- b. Afsluiting financiën 2017
de kas van de kerk zal gecontroleerd worden door Diederik, de kas van de diaconie door Anton. Beiden benaderen een gemeentelid als tweede kascontrolecommissielid.
- c. Nieuwjaarsbijeenkomst kerkenraden
de nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op 26 januari.
- d. Harten Inn
Alhoewel de opening heeft plaatsgevonden is er nog geen kok aangenomen. Er kan dus nog niet gegeten worden. Het voorstel om er als kerkenraad een keer te gaan eten zal dus wat later in het seizoen moeten gebeuren.

Kerkelijke rondvraag

Eric:

- Doen we weer mee met Kerkproeverij? Akkoord. De kleine kerkenraad van volgende week zal de planning voor september bekijken. 6 april is er een inspiratiedag over dit thema.

Marijke:

- Heeft de wens / suggestie gehoord om een keer een kerstzangdienst te houden in groter verband. Om over na te denken. Komt terug in de kerkenraad van april.

Henriëtte:

- Singsation kan vanaf half februari geen gebruik meer maken van de Oostkerk en heeft bij het college KRM gevraagd of onze kerk gebruikt mag worden voor de repetities.

Jolanda:

- Heeft contact gehad met ZWO: zij willen meer aandacht geven aan de 40-dagen-tijd: 6 projecten worden gesteund, spaardoosjes worden uitgedeeld, extra aandacht door Alice, beamerfilmpjes over de collectes. Er is ook een 40-dagen-kalender te bestellen.

Alice:

- De 1e -vd-maanddienst van februari wordt voorbereid met ZWO.

Anton:

- Rineke v.d.Linden stopt als boekhoudster van de kerk. Er wordt gezocht naar vervanging.
- Kerkbalans is vorige week weer ingepakt. Veel papier! Hoe duurzaam is dit? Goed om erover na te denken of dit ook anders kan!
- Stelt voor om ook als kerkenraad na te denken over duurzaamheid. Dit kan het tweede deel van de thema-avond in februari worden (na Kerk 2025-deel 3). Alice noemt in dit kader nog de avond met Marjan Minnesma, 29 januari. Via de Appèl-maillijst zal hier in de gemeente nog een keer aandacht voor gevraagd worden.

Sluiting

De vergadering wordt tenslotte besloten met een gezamenlijk gebeden Onze Vader.

KvK





Jij doet toch ook mee?

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar oud?
Enthousiast, creatief?

Heb je *uithoudingsvermogen*?
Kan je goed samenwerken?

Dan zijn wij op zoek naar... JOU!



Opgeven kan tot t/m 28-01-18 door een mailtje te sturen naar:
sirkelsggeldermaisen@gmail.com

Vrijdagavond 2 februari 2018
19.30-22.00 uur (locatie volgt nog)

Voor meer informatie:

Jeannette Stoffer (06-45396313) of kijk op www.sirkelslag.nl

Schoonmaken kerk

17 maart 09.00 uur



Een keer in de twee jaar moet de kerk echt een grote schoonmaakbeurt hebben. Alle randjes en kantjes. Dat lukt ons niet met de gewone groep. Daarvoor kunnen we best wat meer hulp gebruiken.

17 maart om 9 uur gaan we de kerk schoonmaken en hopelijk met een grote groep!

U/jij kunt je opgeven bij:

Hennie Scheele,
koster.gereformeerd@gmail.com
06-44900335

Ouderenpastoraat

Beste mensen

Wat gaat de tijd snel, de eerste maand van het nieuwe jaar is al bijna voorbij.

De dagen worden al weer langer en in onze tuinen zien we de sneeuwkllokjes en winteraconieten hier en daar al bloeien.

We krijgen er zo stilletjes aan weer zin in, daarom ook tijd om na de donkere dagen elkaar weer te ontmoeten.

We nodigen u van harte uit op 9 februari vanaf 10 uur, om zaken met elkaar te delen die er toe doen voor ons allemaal ,natuurlijk onder het genot van een kop koffie!

Noteert u alvast 18 mei, dan is uw jaarlijkse thema ochtend.(iets later dan u gewend bent i.v.m de wijkavonden, waarbij u ook van harte welkom bent.)
Op 17 aug en 16 nov mag u weer gewoon langs komen voor een ontmoeting incl koffie.

Wij zien er naar uit, graag tot ziens !

Namens het ouderenpastoraat.

Hennie Scheele

Henriette Feenstra

Jan van der Meijden

en Sia Feenstra

Opeens is het er.....

Soms zie je er iets van.

Zo hier en daar een nieuw begin, klein en kwetsbaar als de eerste puntjes van een jonge plant die uit de aarde komt.

Een klein begin van vrede, iemand die belangeloos iets voor de ander doet.

Mensen die elkaar de ruimte gunnen.

Soms zie je er iets van, maar soms ook niet. Al die goede bedoelingen die uitlopen op een fiasco.

Al die mooie initiatieven waarvan je niets meer hoort.

Het is afwachten.....

Afwachten, zoals bij het zaad dat je zaait in de aarde. Je ziet het niet en toch ontkiemt het ondergronds.

Plotseling komt het op.

Toch maar zaaien dus, korrels vrede, korrels liefde.

Tot de aarde openbarst en je verrast ontdekt dat je toch iets ziet van het Koninkrijk van God.

Overgenomen uit Jaarringen van Greet Brokerhof-van der Waa



Duurzaamheid

wat heeft de meeste milieugevolgen?

Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat 'de knop om moet' en dat we serieus rekening moeten gaan houden met de milieugevolgen van ons doen en laten. Maar waar moet je beginnen? En wat doet er het méést toe? Gelukkig is dat voor ons uitgezocht, door onderzoeksbureau CE Delft.

CE Delft (afkorting van 'Committed to the Environment') draagt met onafhankelijk onderzoek en advies bij aan een duurzame samenleving. Het bureau is toonaangevend op het gebied van energie, transport en grondstoffen. Met hun kennis van techniek, beleid en economie helpen ze overheden, NGO's en bedrijven structurele veranderingen te realiseren.

CE Delft heeft als eerste de activiteiten van de gemiddelde consument in kaart gebracht. Met een deskstudie is antwoord gegeven op vragen zoals: hoeveel reist een consument gemiddeld per jaar, met de auto, het vliegtuig en met het OV? Hoeveel eet een gemiddelde consument? En hoeveel energie verbruikt hij?

Vervolgens is een analyse uitgevoerd om te bepalen wat de totale milieubelasting is van dit consumptiepatroon. De belangrijkste vraag was: welke impact heeft het consumentengedrag op het klimaat? Daarbij gaat het om het directe klimaateffect (zoals uitstoot van CO2 en brandstof, wat zichtbaar is), maar ook het indirecte klimaateffect (veroorzaakt bij mijnbouw, productie, vervoer en afvalverwerking) en om de schade door landgebruik en ontbossing. Uit dit onderzoek blijkt dat de aanschaf van spullen en de consumptie van vlees een duidelijk veel hogere milieu-impact (uitgedrukt in Pt-milieupunten) hebben dan andere categorieën consumptie.

Figuur 1 Top 10 milieu-impact van gemiddelde consumptie van één persoon per jaar in Nederland



Bron:

Top 10 milieubelasting van de gemiddelde consument, CE Delft, 2016 www.ce.nl

Wilt u ook meehelpen om de ontwrichting van het klimaat te voorkomen? Schaf dan niet te snel nieuwe spullen aan. Vraag u altijd af: is deze aanschaf echt nodig? En bezoek eens een kringloopwinkel. En ja, onze vleesconsumptie veroorzaakt ook veel schade aan het milieu. Daarover praten we u bij in de volgende Appel.

De werkgroep Vorming en Toerusting:

Henk van Amstel, Peter van Delden, Alice van Halsema, Ety van der Meijden, Sofia Zondag.



Wat nu?

Stilte na de storm.
Daar sta ik dan,
gehavend
en beschadigd.
De lucht
is opgeklaard.
Nu ik nog.

Afgebroken
toekomststromen
helen niet
onder een regen
van troostwoorden.

Maar als iemand
niet wegloupt
voor de splinters
voel ik even
een beetje zon.



De veertigdagentijd is voor veel christenen een tijd van bezinning en vasten. De Veertigdagentijdkalender 'Onvoorwaardelijke liefde' en de app van Kerk in Actie kunnen daarbij een gids zijn.

De Veertigdagentijdkalender (in boekvorm) en de app van Kerk in Actie bieden dagelijkse inspiratie voor de veertigdagentijd die op 14 februari 2018 begint. De kalender en de app sluiten aan bij het thema van de Veertigdagentijdcampagne 2018 van Kerk in Actie: Onvoorwaardelijke liefde.

De kalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en bijbelteksten met uitleg.

Ook de app van Kerk in Actie geeft mensen in de veertigdagentijd inspiratie. Voor iedere dag is een korte tekst om even stil te staan.

kerk in actie

Collecte Werelddiaconaat 4 februari 2018

“Visserijslaven in Ghana naar huis”

Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Deze kindslaven, vooral jongens, worden vastgehouden op kleine eilandjes. Ze moeten zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.

Het Voltameer is een enorm stuwmeer, zo groot als Friesland en Groningen samen. De kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun bazen behandelen hen als slaven.

Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter bestaan op te bouwen.

Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie. Mogen wij rekenen op uw medewerking?



11 februari 2018

Collecte missionair werk en kerkgroei. “Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep”

Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn.

Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgelinge van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.

18 februari 2018 KIA-collecte noodhulp Syrië.

“Met je kinderen op de vlucht”

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!

25 februari 2018

Collecte binnenlands diaconaat.

“Uit de schulden”

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.’ In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Doet u mee?

Tenslotte kunnen wij van ZWO melden dat we drukdoende zijn met het kiezen van een nieuw project, waar we weer – gedurende langere tijd – onze energie in gaan steken. We houden u, uiteraard, op de hoogte van ons reilen en zeilen!

Hartelijke groet, namens ZWO-Kerkinactie:
Margriet Aukes



Taizé viering

Op zondag 4 februari om 18.30 uur is er weer een Taizé-viering in de Sint Pieterskerk in Tricht. In dit avondgebed worden liederen gezongen uit Taizé, afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en een meditatief moment van stilte.

Bezoekers staat het vrij om alleen te luisteren, maar zijn ook van harte welkom om mee te zingen. Samen met het gelegenheidskoor de liederen oefenen kan voorafgaand aan de viering tussen 16.30 en 17.30 uur.

Taizé is een internationale geloofsgemeenschap, ontstaan in het gelijknamige plaatsje in Frankrijk. Mensen van over de hele wereld komen hier naartoe om tot rust te komen, na te denken over levensvragen of hun geloof te beleven.

Voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Walter Meulenbeek (0344-571960) of Dirk-Jan Brans (0345-570784)

Voor aankondiging

Toiletpapieractie World Servants



- » In februari/maart zal World Servants Geldermalsen een **toiletpapieractie** houden.
- » U kunt dan een goede kwaliteit tissue toiletpapier bestellen via een bestelformulier (papier of digitaal).
- » In maart wordt uw bestelling dan bij u thuis afgeleverd.
- » Nadere informatie volgt
- » Contactpersoon Geert van der Vorm



Nieuw: Petrus

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland.

Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood.

Doel van het blad is om lezers te inspireren.

Rots

Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel aan de volgeling van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen." Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. De kerk lijkt wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is.

Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement is gratis.

Belangstelling? Opgeven kan via de website protestantsekerk.nl.





Er worden kleine en grote stappen gemaakt en komen al een heel eind!!

We zijn inmiddels met 17 deelnemers en hebben minimaal € 42.500,- nodig. We hebben met eigen klussen en giften al meer dan € 25.000,- bij elkaar. Er zijn ook nog toezeggingen en we hebben nog veel activiteiten in het vooruitzicht.

In de afgelopen maanden hebben we o.a. :
Flyers rondgebracht, toiletten schoongehouden op Mariënwaard, statiegeldflessen opgehaald, gestreken bij mensen thuis, dozen wijn verkocht, catering verzorgd bij (feest-) avonden, auto's gewassen, een kamer leeggehaald en geschilderd, wekelijks bij mensen schoongemaakt, geholpen bij een verhuizing, kinderpartijtjes (mee-)verzorgd, geholpen bij feestavonden, een kindermusical verzorgd, meegholpen op een kerstmarkt, een muziekkuitvoering gegeven, kantoren geschilderd, voorraden geteld, aan een nieuwjaarsduik meegedaan, etc..

Genieten van een gezellige avond met heerlijke, zelfgemaakte tapas... dat kan bij de World Servants Tapasavond op zaterdag 10 februari.

De avond is geweldig voor jong en oud; we verzorgen ook entertainment voor de (aller)jongsten onder ons. Er wordt een heerlijk buffet geserveerd met allerlei verschillende hapjes, waardoor u zelf uw eigen unieke maaltijd kunt samenstellen. Indien nodig is er ook bediening aanwezig. De opbrengst van de avond gaat volledig naar de World Servants uit Geldermalsen. Kortom: een avond die u niet mag missen!

**Zaterdag 10 februari
18:00 uur
De Morgenster
Glorie van Holland 28
Geldermalsen**

Je ziet wel; niets is ons te gek..

Maar we zijn er nog niet, dus we gaan met veel enthousiasme door gras te maaien, een tapasavond in de Morgenster te verzorgen op zaterdag 10 februari (Je komt toch ook? Wees snel; er zijn maar 75 plaatsen beschikbaar). Ook wordt er voor ons een "band-event" georganiseerd op zaterdag 24 maart en komt er een grote VOORJAARSFAIR als afsluiting! Noteer de datum in je agenda: 7 april op zaterdagmiddag, afgesloten met een "Betuws diner" en een veiling van schitterende diensten en goederen!! (Let op de mededeling elders in Appel).

Kortom: het is hard werken, maar het is supergaaf om mee te doen aan World Servants Geldermalsen 2018. En dan zijn we nog niets eens in Zambia of Ghana geweest!

Ook zullen we meewerken aan de eerste van de maanddienst op 4 maart. Daar zullen we ook meer vertellen over onze ervaringen tot nu toe, onze verwachtingen en overwegingen.

Tapasavond

Geniet van een gezellige avond met heerlijke, zelfgemaakte tapa

ZATERDAG 10 FEBRUARI 2018 - 18:00 UUR

DE MORGENSTER GELDERMALSEN (GLORIE VAN HOLLAND 28)

Geweldig voor jong en oud!

Prijs:
€15,- per persoon
€45,- per gezin
(straag aan de deur contant betalen)

Opgeven?
Neem contact met ons op via
06-45327297 of
nelleke151999@gmail.com. Geef graag
aan met hoeveel personen u komt, en
vermeld er even bij of u allergieën hebt!

GEEF WS / GELDERMALSEN

Bouwen aan verandering

WORLD SERVANTS VOORJAARSAIR

O.A. GROTE VEILING VAN AANTREKKELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN

De opbrengst komt ten goede aan de werkvakanties van de jeugd naar Zambia, Ghana en Moldavië.

ZATERDAG
07
april 2018
15.00 - 20.00 uur

meer informatie



www.worldservants.nl
www.leidschehoeven.nl

WORLD SERVANTS VOORJAARSAIR

O.A. GROTE VEILING VAN AANTREKKELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN

Beleef het op De Leidsche Hoeven

- Diverse rondleidingen langs activiteiten van de Leidsche Hoeven
- Workshop Creatief met fruittakken
- Korte wandeling op het klompenpad
- Betuwe-rit in oldtimer cabrio's
- Optreden / workshop jeugd circus
- Dieren verzorgen op de kinderboerderij
- Kinderspeelhoek
- Paardrijden voor de jeugd

De opbrengst komt ten goede aan de werkvakanties van de jeugd naar Zambia, Ghana en Moldavië.

07 april
2018
DE LEIDSCHHE HOEVEN

We zien je graag!

HEERLIJK STRUINEN
LANGS DE BOEKEN- OF
STREEKPRODUCTENMARKT.
BIEDT OP AANTREKKELIJKE
VEILINGITEMS, KOM GEZELLIG
ETEN, KLETSEN EN GENIETEN
OP DE VOORJAARSAIR!



Oude Hoevensweg 8
4196 RK Tricht

T 0345 - 76 36 72
www.leidschehoeven.nl

Expositie 'LIEFDE IN DE VRIJSTAD, EEN HOOGLIED'

Culemborg - van 7 april t/m 29 april 2018 vindt in de Grote of Barbarakerk een expositie plaats met de zinnenprikkende titel 'LIEFDE IN DE VRIJSTAD, EEN HOOGLIED'.

Cultuurtheoloog dr. Frank G. Bosman opent vrijdag 6 april om 20.00 uur deze tentoonstelling.

In 2018 viert Culemborg 700 jaar stadsrechten. Op 6 december 1318 ontvingen de inwoners o.a. tol-vrijheid en asielrecht: Culemborg werd een vrijstad! Niet alleen mensen met iets op hun kerfstok zochten asiel in de vrijstad. Ook jonge geliefden kwamen naar Culemborg om, tegen de wil van hun familie, hier te trouwen. Het hele jaar zullen activiteiten plaatsvinden op allerlei gebieden, van sportief tot cultureel.

De Stichting Kunst in de Kerk neemt deel aan de activiteiten rond dit 700-jarig bestaan met een expositie. Gastconservator Anikó Ouweneel (cultuurhistorica) heeft gerenommeerde kunstenaars uit verschillende disciplines gekozen die zich met het thema Hooglied hebben beziggehouden.

Het boek Hooglied vormt een bijzonder hoofdstuk in de Bijbel: een verhaal over zuivere liefde, verlangen en erotiek. Iedereen wil geliefd, gekend en geaccepteerd zijn. In alle rust en veiligheid kwetsbaar durven zijn zonder angst en onzekerheid. Dit algemeen menselijk verlangen is

nog altijd een actueel thema. Het Hooglied wordt ook gezien als een wijsheidstekst met dubbele bodem. Woorden als liefdeswoorden die zowel bruikbaar zijn in de omgang met een geliefde als in de omgang met God. Hierover gaat in april de tentoonstelling. Tijdens de expositie is er een lezing en een vesper. Ook staat er een culturele avond met gedichten en muziek op het programma, in samenwerking met leerlingen van het Koningin Wilhelmina College.



De expositie vindt plaats in de Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 4 te Culemborg.

Opening expositie vrijdag 6 april om 20.00 uur. Openingstijden: van 7 t/m 29 april dagelijks van 14.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten. Toegang gratis. Activiteiten: culturele avond 13 april, lezing

19 april, vesper 29 april. Kijk voor actuele informatie: www.kunstindekerkculemborg.nl



Met Lucas-podcasts toeleven naar Pasen

Tijdens de veertigdagentijd komt het NBG dit jaar voor het eerst met een bijbelrooster om te beluisteren. Wie zich aanmeldt, kan van Aswoensdag tot en met Pasen het leven van Jezus op de voet volgen via veertig podcasts uit het Lucas-evangelie.

Deelnemers kunnen kiezen of ze het dagelijkse bijbelfragment willen lezen óf luisteren. Aan elk fragment is een bezinningsvraag toegevoegd, ter overdenking. 'Luisteren heeft een ander effect dan lezen', aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Een voorgelezen bijbeltekst kan je wakker schudden. De accenten liggen soms anders dan je verwacht, waardoor je ineens iets nieuws ontdekt.'

Digitaal gemak

De digitale bijbelleesroosters van het NBG voorzien in een behoefte. Ze zijn gemakkelijk en gratis toegankelijk, waardoor steeds meer deelnemers ze weten te vinden. Het volgen van een rooster blijkt motivatie te geven om elke dag in de Bijbel te lezen.

Aanmelden

Wie het leesrooster volgt, krijgt veertig dagen lang – behalve op zondag – een fragment uit Lucas per mail toegestuurd om te lezen of te luisteren. Wie kiest voor luisteren, krijgt het bijbelgedeelte en de bezinningsvraag als podcast (= digitale audio). Aanmelden kan vanaf vandaag via www.debijbel.nl/veertigdagentijd. Wie dat doet ontvangt vanaf 14 februari automatisch elke ochtend een e-mail met de bijbeltekst, overdenking en vraag.



Leden van de kerkenraad

Kleine kerkenraad

Ds. Alice van Halsema	504 361
Diederik van Hattem	06 53 35 37 33
Kari van Kranenburg	576 175
Eric Krijnen	569 317
Sia Feenstra	576 851
Peter de Vlugt	570 505

Voorganger
 Voorzitter van de kerkenraad
 Scriba
 Voorzitter van de diaconie
 Ouderling ouderenpastoraat
 Ouderling kerkrentmeester

Taakouderlingen

Maartje Verheul	06 15 34 05 19
Anton Donker	630 348
Vacature	

Jeugdouderling
 Ouderling kerkrentmeester
 Vorming & Toerusting
 Liturgie en oecumenische contacten

College van diakenen

Eric Krijnen	569 317
Jolanda Stelder	575 205
Andrea Kon	06 21 56 15 85

Voorzitter

College van kerkrentmeesters

Peter de Vlugt	570 505
Anton Donker	630 348
(geen ouderlingen):	
Marian Sluiskes	536 885
Cor Fokkinga	582 464
Theo Jeninga	580 051
Anne Verboom	580 846

Voorzitter (ouderling)
 Ouderling kerkrentmeester

Penningmeester kerk
 Secretaris

Pastorale ouderlingen

Sia Feenstra	576 851
Henriette Feenstra	06 54 64 18 15
Hennie Scheele	06 44 90 03 35
Petra van Zandwijk	05 44 80 90 34
Ria Willeboer	572 633
Marijke Kars	569 669

Ouderen pastoraat	siafeenstra@gmail.com
Ouderen pastoraat	henriette@famfeenstra.nl
Ouderen pastoraat	henniescheele1959@gmail.com
A t/m J	pvanzandwijk@hotmail.com
K t/m R	riawilleboer@gmail.com
S t/m Z	marijke.kars@kpnmail.nl

Pastorale medewerkers (Geen ouderlingen)

Marga van Brenk	573 539
Gerri van de Streek	06 28 56 86 47

j.van.brenk@hetnet.nl
 gerrivandestreek@kpnmail.nl

Adressen

Predikant	Ds. A.C. van Halsema Ds. R. Lomanlaan 5 4191 GR GELDERMALSEN predikant.gereformeerd@gmail.com	0345-504361/ 06 3642 9094
Preses	H.J. van Hattem Donkere Gaard 44 4196 AS Tricht kerkenraad.gereformeerd@gmail.com	06 533 53733
Scriba/ Kerkelijk Bureau	K. van Kranenburg-Visscher Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN scriba.gereformeerd@gmail.com	0345 57 6175
Koster	Hennie Scheele-Mulder Nijverheidstraat 2 4191 EB Geldermalsen koster.gereformeerd@gmail.com	06 4490 0335

Collectebonnen



Collectebonnen van € 1,00 p/st.
(in totaalbedragen van € 20,--)
en/of collectebonnen van € 1,50 p/st.
(in totaalbedragen van € 30,--)
kunnen besteld worden via het rekening nummer van
de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24
Graag bij uw overmaking uw keuze voor een collecte-
bon van € 1,-- of € 1,50 vermelden.
De op deze wijze bestelde collectebonnen zijn aftrek-
baar voor de belasting.
Na ontvangst van de betaling zullen de bonnen bij u
bezorgd worden.
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van
de kerk

Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk (College kerkrentmeesters)
Diaconie Gereformeerde Kerk
Werkgroep ZWO Gereformeerde Kerk
Maandblad Appèl

NL05 RABO 0321 2006 24
NL42 RABO 0321 2049 05
NL37 RABO 0321 2023 76
NL70 INGB 0000 9305 42

Bijbelleesrooster

1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid	
2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarnemingen	
3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels	
4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot	
5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank	
6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!	
7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst	
8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel	
9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!	
10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende	
11 februari	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt	
12 februari	Joël 2:1-11	Aanstormend leger	
13 februari	Joël 2:12-17	Oproep	
14 februari	Psalm 57	Schuilplaats	Aswoensdag
15 februari	Jesaja 56:9-57:6	'... we gieten ons vol met drank.'	
16 februari	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen	
17 februari	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!	
18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!	
19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden	
20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel	
21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker	
22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging	
23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd	
24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting	
25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam	
26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft	
27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens	
28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld	

