

**November 2017**

# Appèl



**jaargang 53  
nummer 3**

# Kerkgebouw

**Ds. R. Lomanlaan 7 (hoek Emmalaan) Geldermalsen**  
**Iedere zondag kerkdienst om 10.00 uur**

**NH kerk Kerkstraat 38 Geldermalsen**

Appèl is het maandblad van de  
Gereformeerde Kerk te Geldermalsen

Appèl verschijnt 10 keer per jaar maande-  
lijks met een gecombineerd nummer in juli/  
augustus en december/januari en wordt  
verspreid onder leden van de  
Gereformeerde Kerk, haar gastleden en on-  
der leden van interkerkelijke commissies.  
Jaarlijks wordt aan de lezers een vrijwillige  
bijdrage gevraagd om de kosten, verbonden  
aan het vervaardigen van het blad, te kun-  
nen dekken.

Girorekening Appèl:  
NL70 INGB 0000 9305 42

Appèl wordt uitgegeven door en onder ver-  
antwoordelijkheid van de Kerkenraad van  
de Gereformeerde Kerk Geldermalsen.

Er staat een link op de website om de digita-  
le Appèl te downloaden



kopijadres, redactie/vormgeving, email-  
verspreiding en aanmelden digitale versie  
Hennie Scheele  
06 4490 0335  
appel.gereformeerd@gmail.com

secretariaat en aanmelden gedrukte versie  
Jeanet Cornelisse  
0345 57 5414  
jeanet@corimdent.nl

## Web-sites

Kerken	<a href="http://www.pkngeldermalsen.nl">www.pkngeldermalsen.nl</a>
Kinderen/Jongeren	<a href="http://www.jongpkngeldermalsen.nl">www.jongpkngeldermalsen.nl</a>
Facebook	pkngeldermalsen heeft ook een Facebook pagina waar informatie gedeeld kan worden.
Wegwijzer	<a href="http://www.pkngeldermalsen.nl">www.pkngeldermalsen.nl</a>

## Emailadressen

Predikant	<a href="mailto:predikant.gereformeerd@gmail.com">predikant.gereformeerd@gmail.com</a>
Scriba	<a href="mailto:scriba.gereformeerd@gmail.com">scriba.gereformeerd@gmail.com</a>
Kerkenraad	<a href="mailto:kerkenraad.gereformeerd@gmail.com">kerkenraad.gereformeerd@gmail.com</a>
Diaconie	<a href="mailto:diaconie.gereformeerd@gmail.com">diaconie.gereformeerd@gmail.com</a>
ZWO	<a href="mailto:zwo.geldermalsen@gmail.com">zwo.geldermalsen@gmail.com</a>
Penningmeester	<a href="mailto:penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com">penningmeester.gereformeerdgdm@gmail.com</a>
Jeugdwerker	<a href="mailto:jongerenwerker@jongpkngeldermalsen.nl">jongerenwerker@jongpkngeldermalsen.nl</a>
Website	<a href="mailto:website.gereformeerd@gmail.com">website.gereformeerd@gmail.com</a>
Appèl	<a href="mailto:appel.gereformeerd@gmail.com">appel.gereformeerd@gmail.com</a>
Kerkelijk bureau	<a href="mailto:dickenkari.van.kranenburg@gmail.com">dickenkari.van.kranenburg@gmail.com</a>
Koster	<a href="mailto:koster.gereformeerd@gmail.com">koster.gereformeerd@gmail.com</a>

## Uiterste inleverdatum kopij

Dec/Jan	23-11-2017
Februari	25-01-2018
Maart	22-02-2018
April	22-03-2018
Mei	26-04-2018
Juni	24-05-2018

# Appèl

## Inhoudsopgave

- 3 Ter overweging
- 4 Wel en Wee in de gemeente  
Van de kerkrentmeesters
- 5 Verjaardagen  
Gemeentenieuws
- 6 Kerkdiensten rooster
- 7 Laatste zondag kerkelijk jaar, we gedenken de overledenen
- 8 12 november jeugddienst
- 9 Verslag Kerkenraadsvergadering 2 oktober
- 10 Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken
- 11 Van de Voorzitter; Dienstdoen met drie
- 12 5 november Taizé Viering in Tricht  
Samen eten
- 13 Dorcas, voedselactie 2017  
Gespreksavonden Remonstranten West Betuwe
- 14 Kerk in Actie
- 15 Tentoonstelling Sjoel Elburg
- 16 Diaken met een speciale opdracht  
Schoonmaken kerk
- 17 Kleding actie Klesteo  
Nieuw ingekomenen
- 18 9 november Vrouwenontmoetingsavond met Coby Kremer  
Fotowedstrijd Aktie Kerkbalans
- 19 Uit 's Heeren Loo  
Symposium 'Schuren en Scheppen'
- 20 Kerst Inn  
Kerst PCOB
- 21 Vanuit Ravestein
- 23 Slotakkoord 4 november
- 24 Info NBG
- 25 Leden van de kerkenraad
- 26 Adressen  
Collectebonnen  
Rekeningnummers
- 27 Bijbelleesrooster



## Agenda

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 28 oktober     | Schoonmaken kerk            |
| 4 november     | Slotakkoord. Concert ZWO    |
| 3/4 november   | Dorcas voedselactie         |
| 8 november     | Basiscatechese              |
| 9 november     | Vrouwenontmoetingsavond     |
| 9 november     | Gespreksgroep Remonstranten |
| 10/11 november | Kledingactie Klesteo        |
| 12 november    | Jeugddienst                 |
| 22 november    | Basiscatechese              |

# Ter overweging

## Geloof 'van' of 'in' Jezus? Maakt het verschil?

Het zijn maar kleine woordjes: 'van' en 'in'. En toch kunnen ze groot verschil maken. Geloof je in Jezus? Of voel je je aangesproken door het geloof van Jezus? Het lijkt misschien bijna hetzelfde, maar toch... als je het wat op je laat inwerken, worden er toch verschillende sporen zichtbaar. Maar eerst: waarom zou je de vraag eigenlijk stellen?

Dat zit zo: Op een aantal plekken in de brieven van Paulus (Rom 3:22, Gal 2: 16, Gal 3:22, Fil 3:9) kom je in zijn brieven de termen 'pistis Jesou Christou' tegen. En dat kun je op verschillende manieren vertalen, waardoor de betekenis wel iets verschuift. Zo vind je in Romeinen 3: 22 (NBV): 'God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven'. Maar dat kan ook anders worden vertaald: 'God schenkt vrijspraak, door het vertrouwen van Jezus, aan allen die getrouw zijn.'

Laten we het maar een van dichtbij bekijken. 'Allereerst de term 'pistis' – dat wordt doorgaans vertaald als 'geloof', maar het duidt vooral op 'vertrouwen, trouw'. Daarna volgen de woorden 'Jesou Christou', in de tweede naamval (genitivus), zonder voorzetsel. Voor een vertaling naar het Nederlands leveren deze drie woorden samen een keuzemogelijkheid op. Gaat het hier over 'geloof in Jezus Christus'? Of de 'trouw van Jezus Christus'? De Statenvertaling koos voor 'van' evenals de Kings James. Anderen vertalen 'in'. Beide vertalingen zijn op zich wel correct, maar ze roepen wel heel verschillende beelden op.

Bij de woorden 'geloof in Jezus Christus' denken we tegenwoordig al snel aan wat in geloofs-belijdenissen staat verwoord. Je gelooft in (het bestaan van) God, in Jezus, in de Heilige Geest, de kerk, de opstanding etc. Of je hebt moeite om die geloofsartikelen na te zeggen.

Maar zou het kunnen dat Paulus het anders bedoelde? Joodse wetenschappers houden ons voor dat Paulus waarschijnlijk wilde benadrukken, dat het hier gaat over het vertrouwen van Jezus op God en

Zijn trouw aan Gods leefregels. Jezus vertrouwde God volkomen, ging in vol vertrouwen de weg van Zijn Vader, en die trouw komt ons ten goede. Zoals ook Abraham God volkomen vertrouwde. Die trouw kwam al zijn nakomelingen - zo talrijk als het zand van de zee en de sterren aan de hemel - ten goede. Op Abrahams vertrouwen reageerde de Eeuwige met een enorme, overstelpende stroom barmhartigheid, voor al zijn nakomelingen. Israël werd Gods oogappel. Op dezelfde manier, zo redeneert Paulus, worden alle niet-Joden gezegend, om het vertrouwen dat Jezus had op de Eeuwige. Door Jezus' vertrouwen op en trouw aan de Eeuwige is de weg geopend; alle volken kunnen nu de liefdesrelatie met de God van Israël binnentreden en getrouw leven zoals God dat wil.

Wat dat betekent? Leven in vertrouwen dat de weg die Hij wijst (in de Tora) een weg is om te gaan. De weg van vrede en verdraagzaamheid, waarbij mensen niet alleen hun eigen belangen, maar ook dat van de ander in het oog houden. De weg van vreedzaam samenleven, waarbij elk mens tot bloei kan komen en geen mens zich groot maakt ten koste van een ander.

Soms, als je de krantenberichten volgt, zou de moed je in de schoenen zinken. Het is zo vaak een eindeloze opsomming van slecht nieuws. Je zou gemakkelijk vergeten dat er ook heel veel goed gaat. Maar laten we dan het vertrouwen van mensen als Abraham en Jezus voor ogen houden. En er op vertrouwen dat het niet zinloos is als wij, net als zij, in alle eenvoud proberen Gods weg te gaan. Het zal door de Eeuwige worden beantwoord met een overvloed aan barmhartigheid.

Ds Alice van Halsema

*Pamela Eisenbaum, Paul was not a Christian  
– the original message of a misunderstood apostle,  
Harper Collins, 2009.*

*Geciteerd in Eeuwout van der Linden,  
Een Jood, geraakt door Jezus, Boekencentrum, 2017.*



Voor zo ver mij bekend, zijn er op dit moment geen nieuwe bijzonderheden te melden op het gebied van wel en wee. Gelukkig maar... ook al wil dat natuurlijk niet zeggen dat het met iedereen goed gaat. Een aantal onder ons heeft veel te dragen, zoals gemis en verdriet – de lijst met overledenen die we eind deze maand zullen gedenken herinnert u er aan - en anderen leven met ziekten, gebreken, zorgen of spanningen. Laten we er zijn voor elkaar zijn, fijngevoelig voor wat de ander nodig heeft, en trouw. Laten we vooral ook dankbaar zijn voor alle goeds dat we elke dag weer uit Zijn hand ontvangen.

Ds Alice van Halsema

## Wel en Wee in de gemeente

### Van de kerkrentmeesters

#### Renovatie orgel

In het afgelopen jaar hebben we advies gevraagd omtrent de staat van onderhoud en noodzakelijke verbeteringen van het orgel. In principe is ons orgel nog goed te gebruiken waarbij er zowel noodzakelijk onderhoud als minder noodzakelijke verbeteringen mogelijk zijn.

Het College van Kerkrentmeesters heeft over de voorstellen nagedacht en besloten momenteel alleen het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. De kosten daarvoor bedragen circa € 6.500,- en kunnen uit het orgelfonds betaald worden.

Het noodzakelijk onderhoud betreft:

Door droogte is er lekkage ontstaan, waardoor bij de windladen de onderstokken en bovenstokken lekken bij de pakkingen. Hierdoor spreken pijpen spontaan aan en ook zijn er enkele kegels ovaal geworden door de droogte en lekken hierdoor ook. Om deze lekkages te verhelpen dienen de pijpen uit het orgel te worden genomen en de laden te worden geopend om de kegels te kunnen bereiken en nieuwe pakking bij de onder en bovenstokken aan te brengen. Kanaal aansluitingen lekken en of zijn gescheurd en dienen van nieuw leer te worden voorzien.

Een overzicht van de werkzaamheden hiervoor zijn:

- Reparatie lekkage
- Pijpen uit het orgel nemen
- Membraanlatten demonteren
- Onder en boven stokken demonteren
- Lade openen en kegels controleren en waarnodig vervangen door nieuwe
- Nieuwe pakking aan brengen bij onder en bovenstokken
- Kanaalaansluitingen nazien en waarnodig nieuwe belering aanbrengen en scheuren dichtten
- Onder en bovenstokken monteren
- Kegelhoogte afregelen
- Membraanlatten monteren
- Pijpwerk terug in het orgel plaatsen

- Intonatie controleren op goede aanspraak en egaliteit

- Het pijpwerk stemmen

De werkzaamheden zullen 2 weken in beslag nemen. Op 6 november wordt gestart en in ieder geval zullen we op zondag 12 november geen orgelbegeleiding hebben, hiervoor zal de piano ondersteuning bieden voor de gemeentezang.

De mogelijke aanpassingen die we nu niet uit voeren is het reviseren en verplaatsen van de speeltafel naar beneden. Deze revisie zou meerdere weken in beslag nemen en is niet noodzakelijk voor het functioneren van het orgel. Met de orgelbouwer is een doorlopende afspraak dat hij preventief het orgel nakijkt. Hierdoor zijn we in staat om met beperkte kosten ons orgel functionerend te houden.

#### Opknappen kerk

Op een paar deuren na hebben we afgelopen jaar zowel de pastorie als de “kosterwoning” lakvrij gemaakt, in de primer en grondverf gezet en afgeschilderd. Om tijdige afronding voor de winter te realiseren is beperkt gebruikt gemaakt van een professionele schilder. Op onze planning voor volgend jaar staat het nog een keer schilderen van het geheel. Ook de aannemer heeft recent de bovenrand van de kerk geschilderd zodat het gebouw er aan de buitenkant weer mooi uit ziet. We zijn er echter nog niet.

Op de actielijst staan nog een aantal punten voor binnen en buiten. Bijvoorbeeld: het schilderen van de ruimte bij het orgel, de kozijnen van het vergaderlokaal, het vervangen van de toiletten in het jeugdgebouw, het terugsnijden van de heggen en het vervangen van de beplantingen buiten. Wie zin, tijd en gelegenheid heeft om mee te helpen kan zich melden bij Henry en/ of Dick.

College van Kerkrentmeesters

# 1 november 2017

## Dankdag

19.30 uur

Geref. kerk mw. drs. C.M.E. van Harten -  
Dubbelman uit Deil  
Centrumkerk ds. C.M. Blokland - den Hartog

Collecte Kerk

Organist Tjeerd Kiers  
Lector Jantina Rekker  
Koster Hennie Scheele



# 5 november

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema  
Centrumkerk ds. G.J. Krol

1e Collecte Najaarszendingsweek (KiA)  
2e Collecte Kerk  
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Kees Verhagen  
Lector Jana Robbemondt  
Koster Piet Rekker  
Nevendiensten Groep 1 t/m 4  
Groep 5 t/m 8  
Oppas Arjanne Koetje  
Annelies van Hattem  
Gastheer/-dame Henk v. Amstel  
Koffie Fini Donga  
Jeanette Cornelisse

# 12 november

## Maaltijd van de Heer

10.00 uur

Geref. kerk ds. G.J. Krol  
Centrumkerk ds. C.M. Blokland - den Hertog

19.00 uur Geref.kerk ds. Herman Boon

1e Collecte Binnenlands diaconaat (KiA)  
2e Collecte Kerk  
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist Jorrit Meulenbeek  
Lector Fam. Van der Vorm  
Koster Rosina Verweij  
Nevendiensten Groep 1 t/m 4  
Groep 5 t/m 8  
Oppas Cathelijne Voorneveld  
Fleur Donker  
Gastheer/-dame Rosina Verweij  
Koffie Henk van Amstel  
Nelleke den Hartog

# 19 november

10.00 uur

Geref. kerk ds. W. de Graaff  
Centrumkerk ds. G.J. Krol

1e Collecte Jeugd  
2e Collecte Kerk  
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist dhr. D. Kool  
Lector Eva Willeboer  
Koster Anne/Pieter  
Nevendiensten Groep 1 t/m 4  
Groep 5 t/m 8  
Oppas Maria IJlst  
Karlijn Stelder  
Gastheer/-dame George Aukes  
Koffie Lenie Keuning  
Corry Ouburg

# 26 november

## Laatste zondag van het kerkelijk jaar

10.00 uur

Geref. kerk ds. A.C. van Halsema  
Centrumkerk ds. C.M. Blokland - den Hertog &  
ds. G.J. Krol

Tienerkerk

1e Collecte Diaconie  
2e Collecte Kerk  
3e Collecte Onderhoud jeugdgebouw

Organist	Tjeerd Kiers
Lector	Fam. Aukes
Koster	Anne/Pieter
Nevendiensten	Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Oppas	Marloes Reuvers-Deijl Christine van Hattem
Gastheer/-dame	Fam Cornelisse
Koffie	Margot Boulogne fam. Feenstra



## Wij herdenken de overledenen

Zondag 26 november is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar.

Op deze zondag sluiten we dit kerkelijk jaar af. In deze dienst zullen we de namen noemen van diegenen uit onze gemeente die ons het afgelopen jaar zijn overleden. We nodigen de nabestaanden uit om een kaars aan te steken, aan de paaskaars, het licht van Christus, omdat we vertrouwen dat dat schijnt over de grens van de dood heen. Daarna is er voor ieder die dat wil gelegenheid om een kaars aan te steken voor wie u in uw hart met u meedraagt.

Een zanggroep van ervaren zangers zal de dienst in muzikaal opzicht opluisteren, zodat het een sfeervolle dienst wordt.

U bent van harte welkom.

Ds Alice van Halsema

**Spreker: Herman Boon**  
**Muziek: Aeolisch**  
**Groep: Basiscatachese**



**Jeugddienst 12 november 2017**

**Tijd: 19.00 u.**  
**Waar: Gereformeerde kerk, Lomanlaan 7 Geldermalsen**  
**Info: <http://www.jongpkngeldermalsen.nl/>**



Waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Is er een doel met mijn leven, en zo ja, wat is dat doel dan? Speelt mijn geloof daar een rol in? Dit zijn vragen die jou misschien wel eens bezighouden. Dat komt goed uit, want daar zal het in de jeugddienst van 12 november over gaan! Herman Boon, bekend om zijn succesvolle kinder- en jeugdwerk, zal over dit onderwerp spreken tijdens de dienst. De band Aeolisch komt de muziek verzorgen, en de catechese-groep van groep 7 en 8 heeft meegeholpen bij de voorbereiding van de dienst. We zien je graag op zondag 12 november, om 19 uur in de gereformeerde kerk in Geldermalsen! (Ds. R. Lomanlaan 7). Tot dan!





## Verslag van de themakerkenraadsvergadering van 2 oktober 2017

*Aanwezig: Henriëtte Feenstra, ds. Alice van Halsema, Diederik van Hattem, Andrea Kon, Kari van Kranenburg, Eric Krijnen, Jolanda Stelder, Maartje Verheul, Peter de Vlugt, Ria Willeboer.*

*Afwezig mk.: Anton Donker, Sia Feenstra, Marijke Kars, Hennie Scheele, Petra van Zandwijk.*

### Opening

Maartje opent deze avond over het jeugdwerk met een stukje uit het boek van Shane Claiborne "Hoe Jezus de wereld op zijn kop zet". Hierin staat een voor Maartje aansprekende uitleg over het werken met bijvoorbeeld de jeugd: het hoeft allemaal niet groots te zijn, het werk voor God begint met kleine dingen: het is belangrijk om de individuele jongere te zien en hem / haar aan te spreken.

### Persoonlijke rondvraag

#### THEMA: JEUGDWERK

Er is een brief van de jeugdraad ontvangen met daarin en daarbij een evaluatie van het jeugdwerk op dit moment. Conclusie: de jeugdraad vraagt de kerkenraden om toestemming om een jeugdwerker te zoeken.

Maartje geeft een korte toelichting.

Voor haar bestaat de motivatie om jeugdouderling te zijn uit drie elementen: jongeren God leren kennen, een vertrouwenspersoon voor hen zijn en de verbinding te maken tussen de kerk en de jongeren. In de praktijk is de jeugdouderling echter vooral veel aan het regelen achter de schermen. Omdat er veel georganiseerd moet worden is er weinig tijd voor echt contact met jongeren. Het zou daarom fijn zijn als er één persoon is die tijd en energie heeft om het jeugdwerk te organiseren, een herkenbare persoon voor de jeugd, die, zo mogelijk, ook wat langer blijft zodat er een band opgebouwd kan worden.

De volgende punten komen bij de bespreking aan de orde:

- De jeugd is belangrijk!
- Het is goed als er één persoon is die voor het jeugdwerk verantwoordelijk is.
- Iemand uit de eigen kring: kent de jeugd / de gemeentes. Iemand van buiten: heeft een opleiding, is neutraal, kent de valkuilen.
- Van belang is dat er een goede aansturing plaatsvindt.
- Er moet nagedacht worden over de huisvesting. (Jeugdgebouw weer vrij plannen?)
- Zou uitbreiding van het takenpakket van een van de predikanten een optie zijn?
- Is er ook een taak richting buitenkerkelijke jeugd?
- De kerkorde van de PKN vereist dat betaalde

krachten (zoals jeugdwerkers, ouderenwerkers, etc) voldoen aan opleidingseisen en zijn opgenomen in het register van kerkelijk werkers van de PKN.

-Het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk kan adviseren in het proces, en kan ook jongerenwerkers "leveren" (zgn. JOP-pers).

### Uiteindelijk besluit de kerkenraad:

-De jeugdraad mag een totaalplan verder uitwerken. Dit plan zal in de kerkenraden als ook in SOWverband besproken moeten worden.

-Doelen van de werkzaamheden: de jeugd helpen God te vinden, een vertrouwenspersoon zijn voor hen en het onderhouden van de verbinding tussen jeugdwerk en kerk.

-De kerkrentmeesters wordt gevraagd om in de begroting voor 2018 rekening te houden met een post "jeugdwerker".

### Korte punten

#### a. Verslag 4 september 2017

-Het orgel is nog niet opgeknapt, de orgelbouwer moest elders zijn voor een spoedreparatie.

-De middag voor jonge gezinnen, 7 oktober, vervalt omdat er maar één aanmelding was. In februari wordt een nieuwe poging gedaan.

-Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

b. Taken tweede dienstdoende ambtsdrager Eric heeft op een rijtje gezet wat de taken zijn van de tweede dienstdoende ambtsdrager nu we vanaf aanstaande zondag met twee in plaats van drie ambtsdragers dienst gaan doen. Punt 2 gaat daarbij over de bloemen. Het collecteren wordt gedaan door de tweede ambtsdrager en de kerkrentmeester, ieder met 2x3 zakken. De diakenen blijven verantwoordelijk voor het bakje waarin aanvragen voor noodhulp gedaan kunnen worden.

c. Bijeenkomst met nieuwe gemeenteleden  
Het voorstel is om nieuwe gemeenteleden deze keer uit te nodigen voor een rondleiding door de kerk, na de dienst van zondag 22 oktober. En hen tevens kennis te laten maken met enkele gemeenteleden: een diaken, een kerkrentmeester, koster Hennie, een ouderling, de voorzitter van de kerkenraad Diederik.

#### d. Pionieren in de Betuwe

Door de PKN is een uitnodiging gestuurd voor een informatiebijeenkomst over "Pionieren, wat kan er in de Betuwe?", 9 november te Tiel.

Alice gaat naar de middagbijeenkomst, Andrea en Jolanda zullen naar de avond gaan.

#### Rondvraag

Jolanda:

- Dankt voor de inzet op de braderie. Er is in totaal € 850 opgehaald voor de World Servants, een mooi bedrag! (Helaas voor de diaconieën wel een dag met een randje door het overlijden van de voorzitter van de hervormde diaconie, dhr. Gerrit Stam.)

- 4 november is de jaarlijkse Dorcas-actie. Hulp van harte welkom!!

Kari:

- Zondag wordt Liseth Krösschell in de bediening gesteld op 's Heeren Loo. Diederik en Alice zullen namens onze kerk aanwezig zijn, Sia is er als lid van de kerkenraadscommissie bij.

Maartje:

- Afgelopen weekend is de Follow-Up-groep op kamp geweest. Daar is afgesproken om de komende weken samen naar de kerk te gaan en na te praten over de diensten.

Eric:

- het collecterooster 2018 is ingevuld, kan in de novembervergadering besproken worden.

#### Sluiting

De vergadering wordt besloten met het samen bidden van het Onze Vader.

KvK

## Regeerakkoord positief over ledenadministratie kerken

In februari heeft u in Appèl een oproep kunnen lezen om een internetconsultatie van de overheid in te vullen vanwege het voornemen om het doorgeven van adresgegevens aan kerken door de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA)\* niet langer toe te staan.

Het bericht 'Verlies leden niet uit het oog' is op de site van de Protestantse Kerk dit jaar het meest gelezen bericht geweest. Het werd 10.000 keer gelezen, 748 keer aangeraden en uiteindelijk vulden 15.000 mensen de internetconsultatie over dit onderwerp in.

Dat lijkt effect te hebben gehad. In het nieuwe regeerakkoord is het volgende te lezen:

Ter bevordering van de privacy wordt de eigen regie op persoonsgegevens vergroot. Gebruikers van overheidsdiensten krijgen de mogelijkheid zelf maatschappelijk relevante instanties en organisaties aan te wijzen waaraan een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor kerkelijke organisaties gaat, om onoverkomelijke uitvoeringsproblemen te voorkomen een over-

gangsregeling gelden. Wie nu geregistreerd staat kan kiezen voor een opt-out. Nieuwe inschrijvingen vallen onder de nieuwe regels.

Er zal dus gewerkt gaan worden aan een overgangsregeling, waarbij uiteindelijk iedereen er voor kan kiezen welke instanties zijn gegevens mogen ontvangen.

Haaije Feenstra, directeur van de dienstenorganisatie, reageert verheugd:

"Wij willen die handschoen oppakken en daar een goed werkend systeem van gaan maken. Dit voor de miljoenen kerkleden die hier baat bij zullen hebben."

\*SILA krijgt adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeenten. Via een slim systeem ontvangen de kerkelijke gemeenten deze informatie, zodat ze nieuw ingekomen leden kunnen verwelkomen. De privacy van leden is hierbij gegarandeerd.

Bron: [www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws](http://www.protestantsekerk.nl/actueel/nieuws)

## Van de voorzitter

### Dienst doen met drie

In de afgelopen maanden hebben wij geprobeerd een aantal vacatures binnen onze kerkenraad in te vullen. Gelukkig hebben we recent Hennie Scheele en Herniëtte Feenstra als nieuwkomers mogen begroeten. Daarentegen hebben we tegelijkertijd ook van 2 ambtsdragers afscheid genomen hetgeen betekent dat het aantal ambtsdragers niet is uitgebreid. Het huidige aantal vacatures betekent dat de bezetting van de kerkenraad niet op het gewenste niveau is, wat inhoudt dat een aantal taken (nog steeds) door een relatief kleine groep mensen moet worden gedragen. Eén van deze taken is het dienstdoen in de kerkdiensten. Door de beperkte bezetting moet er door huidige ambtsdragers momenteel erg vaak dienst worden gedaan.

Om deze situatie het hoofd te bieden, zijn er 2 oplossingen:

1. De kerkenraad wordt uitgebreid met nieuwe ambtsdragers waardoor de ambtsdragers minder vaak ingeroosterd hoeven te worden of
2. tijdens de eredienst wordt door 'slechts' 3 ambtsdragers dienst gedaan.

In de kerkorde staat over de aanwezigheid van ambtsdragers tijdens de erediensten dat het de bedoeling is dat er tijdens eredienst 'leden' (meervoud) van de kerkenraad aanwezig zijn. Dit hebben wij uitgelegd als zijnde dat er, volgens de kerkorde, tijdens de eredienst minimaal twee ambtsdragers aanwezig dienen te zijn, waarvan in ieder geval één ouderling (van dienst).

Voor wat betreft de viering van het Heilig Avondmaal schrijft de kerkorde dat het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. De bediening geschiedt op de wijze die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienstboek van de kerk.

Dit alles op een rijtje te hebben gezet, hebben wij als kerkenraad besloten dat we voorlopig 'met 3 gaan dienstdoen'.

In de reguliere erediensten heeft het 'dienstdoen met 3' alleen praktische gevolgen bij het collecteren. In plaats van dat er met 4 personen wordt gecollecteerd, zal dat voortaan door 2 personen gebeuren. Om het collecteren te vereenvoudigen is overwogen om de drie collectes bijvoorbeeld door middel van één collectezak op te halen en de opgehaalde giften vervolgens in 3 gelijke delen te verdelen. Wij achten dit niet wenselijk aangezien er mensen zijn die hun giften voor specifieke doelen geven en we dit graag willen respecteren.

Voor wat betreft de viering van het Heilig Avondmaal zal nader worden bekeken hoe de viering praktisch kan worden ingevuld en zal indien noodzakelijk een beroep op aanwezige gemeenteleden worden gedaan om bij de viering te helpen.

Tot slot wil ik een beroep op u/jou doen: Indien u of jij in de kerk bent en bij het collecteren of de viering van het Heilig Avondmaal wilt helpen, voel je vrij om even naar voren te komen en dit aan de ouderling van dienst te laten weten. Uw of jouw spontane hulp wordt absoluut gewaardeerd!

Namens de kerkenraad,  
Diederik van Hattem



# Taizé-viering

Op zondag 5 november om 18.30 uur is er weer een Taizé-viering in de Sint Pieterskerk in Tricht. In dit avondgebed worden liederen gezongen uit Taizé, afgewisseld met gebed, korte lezingen uit de Bijbel en een meditatief moment van stilte.

Bezoekers staat het vrij om alleen te luisteren, maar zijn ook van harte welkom om mee te zingen. Samen met het gelegenheidskoor de liederen oefenen kan voorafgaand aan de viering tussen 16.30 en 17.30 uur.

Taizé is een internationale geloofsgemeenschap, ontstaan in het gelijknamige plaatsje in Frankrijk. Mensen van over de hele wereld komen hier naartoe om tot rust te komen, na te denken over levensvragen of hun geloof te beleven.

-----  
Voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met  
Walter Meulenbeek (0344-571960)  
of Dirk-Jan Brans (0345-570784)



## Samen eten

Iedere tweede woensdag van de maand is er in Den Dries gelegenheid voor een gezamenlijke maaltijd

.  
Heeft u interesse daarin of wilt u het team dat de maaltijden verzorgt versterken dan kunt u contact opnemen met mw. Tonny van Londen, tel. 571054.

Data voor dit seizoen:

8 november,  
13 december,  
10 januari,  
14 februari,  
14 maart,  
11 april,  
9 mei en  
13 juni.



## Dorcas Voedselactie 2017

Van 29 oktober tot en met 5 november 2017 wordt de landelijke Dorcas Voedselactie gehouden. Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.

Het voedselpakket staat niet op zichzelf maar is onderdeel van een breder programma van Dorcas. Samen met hun partners creëert ze een sociaal vangnet van mensen om de allerarmsten heen. Zo gaan er mensen voor ze zorgen. Met een voedselpakket wordt het leven de komende wintermaanden dragelijker. Het pakket is een bemoediging, een belangrijk steuntje in de rug. We laten hiermee zien dat duizenden mensen in Nederland om hen geven.

Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian uit Oekraïne. De winter komt er aan en dat is voor hem een zware periode. Hij komt dan nauwelijks de deur uit vanwege kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft diabetes en zijn kinderen werken in het buitenland. Hij verloor zijn baan tijdens de crisis. Het is letterlijk kiezen: of brandhout voor de kachel of een zak aardappelen.

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 november zal de Dorcas Voedselactie plaatsvinden in een aantal supermarkten in Geldermalsen.

De diaconie is op zoek naar mensen die willen helpen bij het inzamelen van de boodschappen op zaterdag 4 november 2017 bij AH Achter 't Veer.

De diaconie ziet de aanmeldingen graag tegemoet via [diaconie.gereformeerd@gmail.com](mailto:diaconie.gereformeerd@gmail.com) of telefonische opgave bij Jolanda Stelder (0345 575205). Als u bij aanmelding aangeeft welk dagdeel de voorkeur heeft, dan kunnen we daar rekening mee houden bij de indeling.



### Activiteiten Remonstranten West-Betuwe: Gespreksavonden Hannah Arendt: de mens als tussenpersoon

Datum: donderdagen 9 nov en 7 dec 2017  
Locatie: Vergaderruimte Ger. Kerk Emmalaan 2, G'malsen  
Tijdstip: 19:30-21:30  
Gespreksleiding: dr. Heine Siebrand (Remonstranten West-Betuwe)  
Opgave: Teun van Dorp, e-mail: [teun.vandorp@planet.nl](mailto:teun.vandorp@planet.nl); tel 0345 549538

De meeste mensen kennen Hannah Arendt van haar geruchtmakende commentaar op het proces tegen de oorlogsmisdadiger Eichmann in Jeruzalem. Minder bekend is haar belangstelling voor de geestelijke dimensie van de mens. Zij vroeg zich o.a. af: Hoe gaan wij om met het heilige? Hoe vormen wij ons een oordeel? Wat is er door de eeuwen veranderd? Over deze vragen zullen wij met elkaar in gesprek gaan. De eerste avond, 12 oktober, hebben wij haar levensloop doorgenomen en de verandering in haar filosofisch denken. Om u in te lezen zijn er een aantal publicaties beschikbaar bij Teun van Dorp (per e-mail).

# kerk in actie



## Collecte Najaarszending 5 november 2017

Kerk in Actie collecte Najaarszending: Theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen.



## Collecte Binnenlands Diaconaat 12 november 2017

Geef voor een glimlach van een vluchtelingkind

Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken.

Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Zo wordt het voor de kinderen bijvoorbeeld mogelijk om een weekje op vakantie te kunnen, naar recreatieve en sportactiviteiten te gaan in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand te krijgen.

Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

## Tentoonstelling

# SJOEL ELBURG

Van 8 september 2017 tot en met 6 januari 2018 is in Museum Sjoel Elburg een spraakmakende tentoonstelling over de complexe dynamiek tussen christendom en antisemitisme te zien. Antisemitisme wordt meestal onmiddellijk gekoppeld aan de moord op zes miljoen joden door de nazi's in WOII, of aan recente uitingen van geweld tegen joden. Minder bekend is dat de historische wortels van antisemitisme teruggaan tot in de oudheid.

### Godsmoordenaars en duivelskinderen

Door de eeuwen heen zijn joden afgeschilderd als Godsmoordenaars en duivelskinderen, en groeiden zij uit tot de stereotiepe 'ander' waartegen christenen zich afzetten. Hoe zijn deze negatieve beelden van joden precies ontstaan? Waarom uitten zoveel kerkvaders en theologen zich in zulke scherpe bewoordingen over joden?

### Tekst, tekeningen en objecten

De tentoonstelling Christendom en antisemitisme gaat in op deze vragen en wil de complexe, vaak dubbelzinnige verhouding tussen christendom en antisemitisme verhelderen in tekst én in beeld. Daarnaast vormen objecten uit de collecties van diverse musea, archieven, bibliotheken en particulieren en diverse filmfragmenten de materiële getuigen van twintig eeuwen antisemitisme.

### Bart Wallet en Karel Kindermans

Voor het samenstellen van deze tentoonstelling werkte Museum Sjoel Elburg nauw samen met Bart Wallet en Karel Kindermans, twee experts op hun vakgebied.

Historicus dr. Bart Wallet, gespecialiseerd in joodse geschiedenis, en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, is als gastconservator voor de tentoonstelling aange trokken.

Karel Kindermans maakte voor deze tentoonstelling tien grote tekeningen over het thema en verzorgde tevens de vormgeving. Karel Kindermans is gespecialiseerd in het aansprekend verbeelden van historisch en cultureel erfgoed.

### Publicatie

Bij de tentoonstelling Christendom en antisemitisme schreef Bart Wallet een gelijknamige publicatie. Het boek geeft een onthullend, genuanceerd en verrassend beeld van tweeduizend jaar christelijke worsteling met joden en jodendom, met speciale aandacht voor de Nederlandse context.

Het boek bevat tekeningen van Karel Kindermans en is uitgegeven in samenwerking met Boekencentrum uitgevers. Het boek is voor € 12,99 te koop in de museumwinkel en te bestellen via de website ([www.sjoelburg.nl/boekbestelling](http://www.sjoelburg.nl/boekbestelling)).

### Evenementgegevens

Startdatum 8 september 2017

Einddatum 6 januari 2018

N.B. Het boek is ook verkrijgbaar via de Bibliotheek; zeer verhelderend en prettig beknopt.

Ds Alice van Halsema.



## Een diaken met een speciale opdracht

Naast de ouderlingen en diakenen die samen de kerkenraad vormen van een plaatselijke kerk zijn er binnen de Protestantse Kerk nog overkoepelende organen die het bestuur van de kerk compleet maken. Binnen een regio vormen de vertegenwoordigers van de kerken samen een classis. Iedere kerk heeft daarvoor 2 afgevaardigden. Namens onze kerk zijn dat momenteel Anton Donker en Sia Feenstra. Vanuit iedere classis, momenteel nog 74 in Nederland, wordt één lid afgevaardigd naar de generale Synode om samen het beleid van de kerk te bepalen. De Synode wordt daarbij ondersteunt door het landelijk dienstencentrum. Verder is er een moderamen die de PKN naar binnen en buiten vertegenwoordigen.

Afgelopen jaar is mij gevraagd om de classis Bommel te vertegenwoordigen in de Generale Synode. Begin oktober ben ik daarvoor bevestigd als diaken met een speciale opdracht. Deze opdracht bestaat dan ook uit het vertegenwoordigen van de classis Bommel naar de Generale Synode. Bij mijn bevestiging is bekend gemaakt dat ik niet actief zal zijn in de diaconie en kerkenraad van de Gereformeerde kerk van Geldermalsen.

Inmiddels ben ik al een keer naar de Synode geweest en in November staan er weer 2 vergaderdagen op de agenda. Een belangrijk onderwerp voor de komende periode is Kerk 2025. De Protestantse Kerk heeft zich de afgelopen periode beraden over de organisatorische opzet van de kerk met als doel: Terug naar de kern. In

een krimpende kerk komt het aan op een krachtige concentratie op de kern van kerk-zijn en het overboord gooien van bestuurlijke ballast die ons hindert om de vreugde van het evangelie te ervaren en met anderen te delen. De organisatorische vereenvoudiging die daarmee gepaard zal gaan, moet daarom gericht zijn op transparantie (tot op de kern van kerk-zijn), eenvoud en ruimte. Kort gezegd: van vergaderen naar vieren, getuigen en ontmoeten.

In de synodevergadering van september jl. heeft dit geresulteerd in o.a.: i) het terugbrengen van het aantal classes naar 11 ii) het in 2018 gaan aanstellen van een classispredikant en iii) het aanpassen van de kerkorde inzake de voorstellen hieromtrent. In november staat op de agenda van de synode o.a.: nadenken over vormen van gemeente zijn en een voorstel voor het vanuit de landelijke kerk ondersteunen van categoriaal pastoraat (o.a. studenten- en binnenvaartpastoraat). Begin volgend jaar zullen de bij alle plaatselijke gemeentes en classes ter overweging liggende voorstellen voor aanpassing van vermogensrechtelijke zaken aan de orde komen.

Ik beschouw het als een voorrecht om dit kerkelijk werk te mogen doen. Ik hoor het graag als u vragen hebt.

Met vriendelijke groet  
Dick van Kranenburg

## Schoonmaken kerk

We kunnen best wat hulp gebruiken.

Een keer per 2 maanden maken we de kerk schoon met een aantal vrijwilligers.

Voor het komende seizoen staan de volgende data in de agenda:

28 oktober  
23 december  
24 februari  
21 april  
23 juni

Als u mee wilt helpen bent u van harte uitgenodigd.

Geef u op bij  
Hennie Scheele,  
koster.gereformeerd@gmail.com  
06-44900335





# Klesteo

De diaconieën van de PKN gemeenten in Geldermalsen zamelen kleding in ten behoeve van KLESTEO. KLESTEO is een stichting die gratis kleding verstrekt aan mensen die financieel niet rond kunnen komen in Tiel en omstreken. Voor meer informatie over KLESTEO, zie ook de website [www.kledingbanktiel-eo.nl](http://www.kledingbanktiel-eo.nl)

Heeft u nog kleding die u af wil staan voor deze actie? Alle kleding en linnengoed is welkom! Vooral kinderkleding (met name jongensbroeken of herenkleding in de maat S) is erg gewild.



De kleding kunt u deze inleveren bij het vergaderlokaal van de Gereformeerde Kerk aan de Emmalaan in Geldermalsen op één van onderstaande data:

- vrijdag 10 november van 19.00 - 20.00 uur
- zaterdag 11 november van 9.00 - 10.30 uur

Voor vragen over deze actie kunt u contact opnemen met Jolanda Stelder (0345-575205) of Alie Callewaert (06-10071672)



## Nieuwe leden

Elke maand staan de leden die nieuw zijn binnengekomen in onze gemeente in Appel vermeld. Traditiegetrouw worden zij een keer per jaar door het pastoraal team uitgenodigd voor een gezamenlijke ontmoeting. Dit jaar hebben we gekozen voor een wat andere opzet. We hebben de nieuwe leden uitgenodigd voor een rondleiding door de kerk. Zij werden daarbij vergezeld door onze predikant, een lid van het pastoraal team en een aantal (kerkenraads)leden die iets vertelden over hun functie bijvoorbeeld als scriba, kerkrentmeester, diaken, koster of beameraar. De rondleiding bleek een onverwacht leuke manier om iets over te brengen van het reilen en zeilen van onze kerk en om elkaar beter te leren kennen. We hopen dat iedereen zich hierdoor op een laagdrempelige manier nog wat meer welkom voelt.

Namens het pastoraal team,

Marijke Kars



**...Save the date!**  
**donderdag 9 november 2017**  
**voor de**  
**"Vrouwenontmoetingsavond"**  
**met Coby Kremer**



## Fotowedstrijd Kerkbalans

Voor de actie kerkbalans 2018 is een fotowedstrijd uitgeschreven. Iedereen kan meedoen door een foto op te sturen die in beeld brengt wat jouw kerk voor jou betekent. Dit mag ook een oudere foto zijn, als je 'm maar zelf genomen hebt. Per persoon kun je 1 foto insturen. Hiermee kun je een geldbedrag voor de eigen kerk winnen.

Er zijn 3 categorieën:

- Kinderen (6 t/m 12 jaar)
- Jong talent (13 t/m 18 jaar)
- Volwassenen (18+)

Stuur je foto voor 1 december 2017 naar [info@kerkbalans.nl](mailto:info@kerkbalans.nl). Is je foto groter dan 10 MB, gebruik dan het programma [WeTransfer](#).

Meer informatie: [kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans](http://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans).



Zondag 8 oktober heb ik in een feestelijke dienst Gods zegen mogen ontvangen voor het pastorale werk op 's Heeren Loo in Geldermalsen. Er hing een enorme grote en mooie regenboog boven de kansel, waar ds. Looman stond. Zelfs voor mij als nieuweling was het duidelijk dat ze zich als een vis in het water voelde: bekwaam en betrokken leidde zij de dienst. Ds. Teeuw en scriba dhr. van Zanten waren voor het eerst in een dienst zoals de "onze". Na 5 minuten was de onwennigheid verdwenen en namen ze volop deel aan de viering. De bewoners waren erg betrokken, getuigen de antwoorden op de vragen en de instemmende geluiden. Wat een voorrecht om in zo'n feestelijke setting Gods zegen te mogen ontvangen. En waarom? Ik bedoel: waarom mag ik de zegen ontvangen, en dat ook zo openlijk, zo feestelijk? Het eerste antwoord dat mij te binnen schiet is: Ik mag de zegen ontvangen omdat ik afhankelijk van God ben. Helder, dat klopt ook. Maar niet meer of minder dan u in uw werk, in uw dagelijks leven.

Ligt het dan aan het soort werk dat ik doe? Mijn werk bestaat voor een groot deel uit aandachtig luisteren. En wat ik hoor of meen te zien probeer ik te verbinden met Gods woord. Mijn collega's hier op de lokactie doen dat ook: De begeleiders luisteren naar de cliënt en vertalen dat in een handeling voor de cliënt of voor zichzelf vanuit hun eigen vakkennis. Dus dat is ook niet anders. Eigenlijk denk ik, na deze korte verkenning dat mijn werk en ik niet specialer zijn dan mijn collega's of dan u en uw werk. We mogen als we dat willen, allemaal om Gods zegen vragen over ons werk, elke dag opnieuw. Wat wel bijzonder is, is dat het in de kerk de traditie is om de zegen openlijk te vragen. En dat is mooi en laat zien dat ik afhankelijk van Zijn zegen ben. En dat het zo feestelijk mocht zijn, daarvoor bedank ik de kerkenraadscommissie (KRC) en mijn leidinggevende. Dank jullie wel voor dit kado.

Een hartelijke groet vanuit 's Heeren Loo

Liseth Krösschell  
Geestelijk verzorger

## Symposium 2017

"Schuren en Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk"

Op zaterdag 4 november 2017 organiseert het Platform Kerk & Kunst het symposium "Schuren en Scheppen. Ontregelende kunst in de kerk". Het is het derde symposium in een serie van drie. De eerdere symposia waren: "Zonder beelden sprak hij niet..." en "Helend en Meedelend". Het symposium vindt plaats in de fraaie, 14e eeuwse Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2 in Culemborg.

### THEMA:

In een serie van drie symposia verkent het Platform Kerk & Kunst de rol die kunst kan spelen in de kerk en bij de geloofsbeleving. In het eerste symposium werd het thema geïntroduceerd met een meer algemene benadering, het vaststellen van het feit dat ook kunst niet ongebruikelijk is in kerk en geloof, in verleden en heden. Bij het tweede symposium werd gekeken hoe

het beeld informatief kan zijn bij de geloofsbeleving en ook op welke manier het "helend" kan zijn. In het derde symposium, dat mede wordt georganiseerd door Forum C en het Nederlands Dagblad, wordt gekeken naar de waarde van kunst die "prikkelend" is in kerk en geloofsbeleving. Kunstenaars maken soms werk dat je van je stuk brengt, bijvoorbeeld om je eens op een andere manier naar iets te laten kijken, en je te laten nadenken. Wat is die kunst, welke waarde kan dergelijke kunst hebben in de kerk en bij de geloofsbeleving en wat zijn voorbeelden van deze kunst? De musea staan er vol mee, hoe kan de kerk kunst met een dergelijke impact waardevol maken voor zichzelf? We verkennen het thema d.m.v. drie presentaties, workshops, gesprekken, een expositie en ontmoeting.

Informatie en opgave: <http://platformkerkenkunst.nl/symposium-2017>



# Kerst Inn 2017

Ook dit jaar is er weer een KERST INN op tweede kerstdag, dinsdag 26 december 2017.

Een gezellige tweede kerstdag voor jong, oud of daar net tussenin? Een ouderwetse kerstmiddag. U kunt rustig luisteren naar kerstmuziek of een spelletje doen. Ook de sjoelbakken en de rummy kub stenen staan klaar.

Dit alles natuurlijk onder het genot van een heerlijk hapje en drankje.

We sluiten de Kerst Inn, gewoontegetrouw, af met een heerlijk buffet.

Als u alleen bent op tweede kerstdag en u vindt het gezellig deze kerstdag door te brengen met anderen, dan nodigen wij u graag uit voor onze KERST INN!

De entree voor deze tweede kerstdag is gratis. U bent gewoon welkom!

## **KERST INN**

**OP 2<sup>e</sup> KERSTDAG  
DINSDAG 26 DECEMBER**

Bent u op tweede kerstdag alleen en lijkt u het gezellig om deze dag door te brengen met anderen, dan nodigen wij u van harte uit voor onze KERST INN.



### **LOCATIE**

Gebouw Den Dries  
Klepel 4a  
Geldermalsen

**AMFANG:** 16.00 uur tot 20.00 uur

Wilt u meer weten of u aanmelden voor deelname? Dan kunt u bellen:  
Jacky Berleus 0345-652304  
Alie Callewaert 0345-573998  
Joke Holden 0345-573770  
of mailen:  
berleusjacky@hotmail.com

Opgave graag voor 24 december.

De Kerst Inn wordt georganiseerd door

**De werkgroep KERST INN Geldermalsen**

## **Uitnodiging voor de kerstbijeenkomst 16 december 2017**

Ook in het afgelopen jaar lazen we in de media voortdurend over oorlog en ellende. Wanneer kunnen mensen nu eens hun verstand gebruiken en ophouden met "ruzie" maken vragen wij ons allemaal af.

Laten wij met z'n allen proberen die vrede onder ons te bewaren en het begin daarvan moet zijn het vieren van de geboorte van Jezus tijdens het kerstfeest.

De PCOB organiseert dit jaar een kerstmiddag voor haar leden en met de ondersteuning van de diaconieën van de PKN kerken is het ook mogelijk de ouderen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Geldermalsen uit te nodigen.

Wij nodigen u allen uit om dit feest met ons te vieren op 16 december in gebouw Den Dries, Klepel 5 in Geldermalsen-Oost.

Programma :

- Zaal open om 14.30 uur
- Aanvang kerstviering : 15.00 uur.
- Om 15.30 uur geeft de heer Peter Stam uit Etten-Leur een audiovisuele presentatie "Het dagboek van Maria" over het leven van Jezus gezien door de ogen van Maria.
- Einde bijeenkomst om ca. 19.30 uur.



Wij ontvangen u met koffie/thee en een versnapering. Na een korte liturgie volgt de lezing, waarna we met elkaar een aperitief gebruiken. Daarna zullen we genieten van een feestelijk warm- en koud buffet.

We sluiten af om ca. 19.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit om met ons dit feest te vieren.

Tot 4 december kunt u zich opgeven bij Joke van de Weteringh - tel. nr. 575527.

Als bijdrage in de kosten vragen wij u € 17,50 per persoon. U kunt dit bedrag contant (gepast s.v.p.) betalen bij ingang van de zaal op 16 december.

Wij hopen u te mogen ontmoeten

\*\*\*\*\*

P.S. - Indien u zich na 7 december afmeldt, zullen wij de kosten in rekening moeten brengen, omdat alles is besteld en door ons moet worden betaald.

# Vanuit SZR| Ravestein

Kerkdiensten:

Donderdag 9 november 15.00 uur:  
voorganger Ds. C.M. Blokland,  
organist mevr. K. de Kock

Donderdag 23 november 15.00 uur:  
voorganger de heer R. van Doorn, Tricht,  
organist mevr. T. van Doorn

Herdenkingsbijeenkomst overleden bewoners  
Op donderdagavond 9 november is er een herdenkingsbijeenkomst in de grote zaal. De bewoners, die overleden zijn in de maanden maart tot en met september worden herdacht. Hun naam wordt genoemd, een lichtje ontstoken, een roos in de vaas gezet. Het Haaftensch Mannenkoor zal aan deze

## Beleving vanuit Zingend Geloven Special....

We zitten met z'n veertigen in de grote zaal van Ravestein: mensen van de Horst, mensen van de Kom en Steenvliet samen met enkele mantelzorgers en vrijwilligers. Het is 19 oktober in de middag. Eerst een kopje koffie en thee, een handdruk en een praatje. Op de tafel liggen herfstblaadjes, dennenappels en op een stoel een paraplu en een regenjas. We staan stil bij de herfst. Prachtige herfstweken hebben we gehad, maar nu gaat het weer omslaan volgens de weerberichten. We verlangen dan ook weer naar de warmte binnenshuis. We schuilen als het ware tegen minder goede weersomstandigheden in die warmte. Vanuit dat verlangen staan we stil bij het thema 'Schuilen'. Wat houdt dit woord in en op welke wijze kun je schuilen?

Allereerst denkt een mens dan aan schuilen voor de regen: onder de paraplu of in een goede jas. Het lied van vroeger "Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes. Hanneke en Janneke, dat waren dikke vrindjes" vertolkt een gevoel van geborgenheid. We zingen dit lied met elkaar, nadat mevrouw Van Oosterom het eerst gedeclameerd heeft.

avond meewerken naast de medewerkers en vrijwilligers. De avond begint om 19.30 uur en na afloop is er tijd voor ontmoeting met koffie/thee. De familieleden (eerste contactpersonen) zijn schriftelijk uitgenodigd met het verzoek de uitnodiging aan andere familieleden door te geven. Wilt u ook iemand gedenken, weet u dan van harte welkom.

Zingend Geloven Special op  
donderdag 16 november om 14.30 uur  
in de grote zaal

Kring Op zoek naar ZIN:  
vrijdagmiddag 17 november om 15.00 uur  
in huiskamer 1 van Steenvliet



**Onder moeders paraplu  
Liepen eens twee kindjes,  
Hanneke en Janneke,  
Dat waren dikke vrindjes,  
En de klompjes gingen van klik-klak-klik,  
En de regen deed van tik-tak-tik  
Op moeders paraplu,  
Op moeders paraplu.  
Toen kwam Jan de wind erbij,  
Die joeg eerst heel zoetjes,  
Toen al hard en harder maar  
De regen in hun snoetjes.  
En Jan de wind die rukte en trok,  
En op en neder ging de stok  
Van moeders paraplu,  
Van moeders paraplu.  
Maar Hanneke en Janneke,  
Dat waren flinke klantjes!  
Die hielden stijf de paraplu  
In allebei hun handjes,  
En ze lachten blij van hi-ha-hi,  
En ze riepen: Jan, je krijgt 'm nie,  
't is moeders paraplu,  
't is moeders paraplu.**

Riet van Kuilenburg trekt de regenjas aan en demonstreert dat een capuchon een betere bescherming tegen de regen biedt. Hoe we ons tegen de regen kunnen beschermen is duidelijk en herkenbaar.

Vervolgens kwam het schuilen bij mensen aan de orde. Claudia de Breij heeft daar een mooi lied over gemaakt:

**“Mag ik bij je schuilen, als het nergens anders kan?  
En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan?  
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij...”.**

Het is zo'n lied, waar je kippenvel van krijgt, omdat het zo herkenbaar eerlijk is in het benoemen van menselijke emoties.

En daarna stonden we stil bij schuilen bij de Here God. De schuilplaats is God Zelf: in Zijn armen mogen we ons veilig weten en getroost. We mogen ons innerlijk bewaard weten, schuilend voor alles wat op ons afkomt en ons overkomt. We hebben geprobeerd het lied te leren waarin wordt beleden dat God onze schuilplaats is.



**U bent mijn Schuilplaats Heer,  
U vult mijn hart steeds weer  
met een verlossingslied.  
Telkens als ik angstig ben,  
steun ik op U. Ik vertrouw op U.  
Als ik zwak ben, ben ik sterk  
in de kracht van mijn Heer.  
(Lied 209 Op Toonhoogte)**

In de Bijbel wordt diverse keren gesproken over 'een schuilplaats bij God'. Vooral in de psalmen komt dit aan bod. We denken er met elkaar over na. Ienke Berrens en Gijsje Schook dragen enkele gedichten voor, waarin de herfst en het schuilen met elkaar verbonden worden.

'Mag ik bij U schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droogt U mijn tranen dan?' Ja, Hij droogt uw en mijn tranen, alle tranen. Dat is Zijn belofte.

Zo zijn we in Ravestein de herfst ingegaan.  
Pietie Kuper, geestelijk verzorger



## Muziekavond "Slotakkoord" 4 november 2017

Ter afsluiting van het ZWO-project Make the Difference, Basisschool in Kisumu (Kenia) is er op zaterdag 4 november een gevarieerde muziekavond in de Centrumkerk van Geldermalsen. De Werkgroep ZWO van de gezamenlijke PKN-kerken organiseert deze avond als feestelijke afsluiting van het project. Tijdens dit 'Slotakkoord' zullen musici van hoog niveau optreden, waaronder het prijswinnende barbershopkoor The New Harvest Singers, de bekende organist Piet van der Steen met violiste Lodewike van der Steen en het Geldermalsense koor Singsation. Aangevuld met piano, klarinet en Afrikaanse zang wordt een uiteenlopend en aansprekend programma gebracht.

Door bijdragen van vele sponsors zal de volledige opbrengst van de kaartverkoop naar het project gaan. De werkgroep organiseerde afgelopen twee

jaar diverse acties, waaronder de verkoop van stroopwafels, paasbroden en peren, een workshop bloemschikken en stampot-maaltijden. Tijdens de muzikale avond zal de totale opbrengst voor de basisschool in Kenia bekend worden gemaakt. De avond in de Centrumkerk van Geldermalsen begint om 20.00 uur (kerk open vanaf 19.30 uur) en duurt tot circa 22.00 uur. Toegangsprijs 10 euro (incl. koffie of thee in de pauze).

Kaarten zijn te verkrijgen bij Bloembinderij Margriet aan de Herman Kuijkstraat 57 in Geldermalsen, bij de leden van de Werkgroep ZWO, per mail via slotakkoord@kpnmail.nl, of bij aanvang van de avond (indien nog beschikbaar).

Hartelijke groet - namens ZWO - Margriet Aukes

*Gevarieerde  
muziekavond*

*Ter afsluiting van het ZWO project:  
Make the Difference  
Basisschool in Kisumu (Kenia)*

**SLOTAKKOORD**

*Zaterdag 4 november 2017  
20.00-22.00 uur  
Centrumkerk Geldermalsen*

*Met medewerking van:  
Singsation Geldermalsen  
Muzikaal intermezzo piano en klarinet  
The New Harvest Singers (Barbershop-koor uit Geldermalsen)  
Djembe en Afrikaanse zang door Effair  
Piet en Lodewike van der Steen (orgel en viool)*

Toegangskarten (incl. consumptie) zijn voor € 10,- te verkrijgen bij Bloembinderij Margriet te Geldermalsen, de leden van de Werkgroep ZWO, of via slotakkoord@kpnmail.nl

De kaartopbrengst komt volledig ten goede aan het ZWO project.  
Dit is een initiatief van de twee PKN-kerken in Geldermalsen



## Korte info van het NBG

### Leef en lees toe naar Kerst met het NBG-adventsrooster

December. Buiten is het koud, binnen branden de kaarsjes. Naast een feestelijke maand is december ook een drukke maand. Cadeaus, decoraties, boodschappenlijstjes; er lijkt elke dag wel iets te doen. Vanaf 3 december gaat de adventstijd in.

Advent biedt een rustpunt in alle drukte. Elke zondag steken we een nieuw kaarsje aan. We lezen de Bijbel en leven zo bewust toe naar Kerst: het feest van de komst van Jezus, licht van de wereld.

Met het advents-bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap sta je elke dag even stil bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin doorklinkt. Het bijbelleesrooster kun je digitaal per mail ontvangen. Meld je dan aan op [debijbel.nl/advent](http://debijbel.nl/advent) en je krijgt elke dag een bijbeltekst in je mailbox

Hopelijk verrijkt en verlicht de Bijbel jouw decembermaand. Veel leesplezier gewenst!

### Prentenbijbels voor China

Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten kinderen' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in China voorzien van een prentenbijbel.

### Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling: blik achter de schermen

De revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling is in volle gang. De eerste resultaten worden binnenkort bekendgemaakt op een symposium op vrijdag 10 november (toegankelijk voor iedereen). Matthijs de Jong, werkzaam bij het Nederlands Bijbelgenootschap als hoofd Vertalen: "Het is zeker een spannend moment. Bijna een jaar lang hebben we nu achter de schermen gewerkt. We hebben het project vormgegeven en de eerste bijbelboeken behandeld."

Het symposium is vrij toegankelijk.

Meld u aan vóór 3 november bij Margo Koopmans: [mkoopmans@bijbelgenootschap.nl](mailto:mkoopmans@bijbelgenootschap.nl).

### Luther Playmobil in Bijbelwebshop van het NBG

Ter gelegenheid van het herdenkingsjaar van de Reformatie bracht Playmobil het Lutherpoppetje uit.

Het Lutherpoppetje kan worden besteld via de webshop van het Nederlands Bijbelgenootschap.

(<https://shop.bijbelgenootschap.nl>) en kost €10,-

Een deel van de opbrengst is bestemd voor bijbelverspreiding in binnen- en buitenland.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap





## Leden van de kerkenraad

### *Kleine kerkenraad*

Ds. Alice van Halsema	504 361
Diederik van Hattem	06 53 35 37 33
Kari van Kranenburg	576 175
Eric Krijnen	569 317
Sia Feenstra	576 851
Peter de Vlugt	570 505

Voorganger  
 Voorzitter van de kerkenraad  
 Scriba  
 Voorzitter van de diaconie  
 Ouderling ouderenpastoraat  
 Ouderling kerkrentmeester

### *Taakouderlingen*

Maartje Verheul	06 15 34 05 19
Anton Donker	630 348
Vacature	

Jeugdouderling  
 Ouderling kerkrentmeester  
 Vorming & Toerusting  
 Liturgie en oecumenische contacten

### *College van diakenen*

Eric Krijnen	569 317
Jolanda Stelder	575 205
Andrea Kon	576 480

Voorzitter

### *College van kerkrentmeesters*

Peter de Vlugt	570 505
Anton Donker	630 348
(geen ouderlingen):	
Marian Sluiskes	536 885
Cor Fokkinga	582 464
Theo Jeninga	580 051
Anne Verboom	580 846

Voorzitter (ouderling)  
 Ouderling kerkrentmeester

Penningmeester kerk  
 Secretaris

### *Pastorale ouderlingen*

Sia Feenstra	576 851
Henriette Feenstra	06 54 64 18 15
Hennie Scheele	06 44 90 03 35
Petra van Zandwijk	05 44 80 90 34
Ria Willeboer	572 633
Marijke Kars	569 669

Ouderen pastoraat	siafeenstra@gmail.com
Ouderen pastoraat	henriette@famfeenstra.nl
Ouderen pastoraat	henniescheele1959@gmail.com
A t/m J	pvanzandwijk@hotmail.com
K t/m R	riawilleboer@gmail.com
S t/m Z	marijke.kars@kpnmail.nl

### *Pastorale medewerkers (Geen ouderlingen)*

Marga van Brenk	573 539
Gerri van de Streek	06 28 56 86 47

j.van.brenk@hetnet.nl  
 gerrivandestreek@kpnmail.nl

## Adressen

Predikant	Ds. A.C. van Halsema Ds. R. Lomanlaan 5 4191 GR GELDERMALSEN predikant.gereformeerd@gmail.com	0345-504361/ 06 3642 9094
Preses	H.J. van Hattem Donkere Gaard 44 4196 AS Tricht kerkenraad.gereformeerd@gmail.com	06 13 13 44 00
Scriba/ Kerkelijk Bureau	K. van Kranenburg-Visscher Spijksepad 2 4197 HJ BUURMALSEN scriba.gereformeerd@gmail.com	0345 57 6175
Koster	Hennie Scheele-Mulder Nijverheidstraat 2 4191 EB Geldermalsen koster.gereformeerd@gmail.com	06 44900335

## Collectebonnen



Collectebonnen van € 1,00 p/st.  
(in totaalbedragen van € 20,--)  
en/of collectebonnen van € 1,50 p/st.  
(in totaalbedragen van € 30,--)  
kunnen besteld worden via het rekening nummer van  
de kerk: NL05 RABO 0321 2006 24  
Graag bij uw overmaking uw keuze voor een collecte-  
bon van € 1,-- of € 1,50 vermelden.  
De op deze wijze bestelde collectebonnen zijn aftrek-  
baar voor de belasting.  
Na ontvangst van de betaling zullen de bonnen bij u  
bezorgd worden.  
Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester van  
de kerk

## Rekeningnummers

Gereformeerde Kerk (College kerkrentmeesters)  
Diaconie Gereformeerde Kerk  
Werkgroep ZWO Gereformeerde Kerk  
Maandblad Appèl

NL05 RABO 0321 2006 24  
NL42 RABO 0321 2049 05  
NL37 RABO 0321 2023 76  
NL70 INGB 0000 9305 42

# Bijbelleesrooster

## november

wo 1	Psalm 65	Dank
do 2	Psalm 116	God heb ik lief
vr 3	Matteüs 21:33-44	Geduldige landheer
za 4	Matteüs 21:45-22:14	Bruiloft
zo 5	Psalm 38	Pijnlijk
ma 6	Matteüs 22:15-22	Belastende vraag
di 7	Matteüs 22:23-33	Ken de kracht van God
wo 8	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
do 9	Matteüs 23:1-12	Het gaat niet om uiterlijke vormen
vr 10	Matteüs 23:13-26	Waarschuwendende woorden
za 11	Matteüs 23:27-39	Lokroep in harde woorden
zo 12	Jesaja 48:1-11	Nieuws
ma 13	Jesaja 48:12-22	Vluchtweg
di 14	Jesaja 49:1-13	Uitgekozen
wo 15	Jesaja 49:14-26	Gods moederliefde
do 16	Psalm 88	Absolute duisternis
vr 17	Matteüs 24:1-14	Wachten op goed nieuws
za 18	Matteüs 24:15-28	Wees klaar
zo 19	2 Tessalonicenzen 1:1-12	Volhouden
ma 20	2 Tessalonicenzen 2:1-17	Herken de vijand
di 21	2 Tessalonicenzen 3:1-18	Werkhouding
wo 22	Psalm 128	Genieten
do 23	Matteüs 24:29-44	Les van de vijgenboom
vr 24	Matteüs 24:45-51	Verwachting
za 25	Psalm 85	God is rechtvaardig
zo 26	Matteüs 25:1-13	Oliecrisis
ma 27	Matteüs 25:14-30	Talentedjacht
di 28	Matteüs 25:31-46	Scheiding
wo 29	Jeremia 24:1-10	Rijp en rot
do 30	Jeremia 25:1-14	Nog niets geleerd

